

Kerntekst: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." (2 Timotheüs 3:16-17)

A OPENBARING EN INSPIRATIE. 1 Petrus 1:10-11.

- ❖ Openbaring is de wetenschap die de Heilige Geest schenkt over dingen die we niet zelf kunnen begrijpen.
- ❖ Inspiratie is hoe de Heilige Geest door de mens de waarheid vertelt.

B DE HEILIGE GEEST EN DE OORSPRONG VAN HET WOORD:

❖ Openbaarder. 1 Korinthe 2:10.

- Hoe zouden wij Gods wil kunnen kennen als de Heilige Geest het niet had geopenbaard door Zijn Woord?
- De waarheden in de Bijbel zijn een directe openbaring van God. Ze zijn geen menselijk ideeën of interpretaties maar van God.

❖ Inspirator. 2 Petrus 1:21.

- God leidde de Bijbelauteurs om met hun eigen geïnspireerde woorden, Zijn gedachten op een eerlijke en betrouwbare manier uit te leggen.
- Het schrijfproces was verschillend voor ieder persoon en voor elk moment.
 - (a) Soms kregen ze exacte woorden voorafgegaan door: "Zo zegt de Here," (Jesaja 37:6).
 - (b) Soms zagen ze visioenen of dromen die ze met hun eigen woorden beschreven (Ezechiël 1:4).
 - (c) Soms onderzochten en studeerden ze om de feiten en de leer naar behoren uit te leggen (Lucas 1:6).

❖ Waarheidsgetrouw. Psalm 119:160.

- Sommige mensen twifelen eraan of de Bijbel waar is, omdat zij de context niet hebben begrepen of de miraculeuze feiten erin, niet hebben geaccepteerd.
- God kan niet liegen (Hebreeën 6:18). Daarom is alles wat Hij door Zijn Woord heeft gezegd, WAARHEID.
- We kunnen de Bijbel niet beoordelen; onze gedachten moeten door haar worden beoordeeld.

C DE HEILIGE GEEST EN HET WOORD VANDAAG. ONZE LERAAR. Johannes 16:13.

- We kunnen de waarheden van de Bijbel niet door onze eigen beredenering begrijpen, want geestelijke waarheden moeten geestelijk worden onderscheiden (1Cor. 2:13). Dat is waarom de Heilige geest ons helpt om:
 - (a) De leerstellige waarheden van de Bijbel te begrijpen.
 - (b) De waarheid over onszelf te begrijpen.
- Wanneer we besluiten om te reageren op de leiding van de Heilige Geest en nederig de goddelijke instructie in de Bijbel te aanvaarden, worden onze levens veranderd door Gods genade, en zijn onze gedachten beschermd tegen de misleidingen van de duivel.
- ❖ **Geen tegenstrijdigheid. Johannes 5:46-47.**
 - Kan de Heilige Geest ons leiden naar een waarheid over Jezus (of enige andere leer), die de Bijbelse boodschap tegensprekt (Johannes 16:13-14)?
 - De Heilige Geest kan het Woord van God niet tegenspreken. Als iemand zegt dat hij door de Heilige Geest wordt gedreven, maar hij leert doctrines die de Bijbel tegenspreken, dan is hij niet de waarheid aan het vertellen.

"Het is Gods bedoeling dat ook in dit leven de waarheden van Zijn Woord voor Zijn volk worden ontvouwd. Er is maar één manier waarop deze kennis kan worden verkregen. Wij kunnen alleen Gods Woord leren begrijpen als we verlicht worden door dezelfde Geest door Wie het Woord werd gegeven." E.G. White (Schreden naar Christus hoofdstuk 12 – "Wat te doen met twijfel" – blz. 102 – editie maart 2003)