

Kerntekst: "En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben." (Openbaring 12:17 NBG)

A DE STRIJD BEGINT IN DE HEMEL. Ezechiël 28:2, 12-19; Jesaja 14:12-14.

- ❖ De eerste vraag bij het bestuderen van de strijd tussen goed en kwaad is: als God alles schiep, schiep Hij dan ook kwaad?
- ❖ De Bijbel vertelt dat een cherub, Lucifer genaamd, de oorsprong van het kwaad was. Die cherub was perfect geschapen, zonder enig kwaad.
- ❖ Hij werd volmaakt en vrij geschapen, en hij besloot toe te geven aan trots en ernaar te streven als God te zijn.

B DE AARDE WORDT BEÏNVLOED. Genesis 3:1-7.

- ❖ Ze besloot echter de slang te geloven in plaats van haar Schepper. En Adam deelde in haar zonde!
- ❖ De mens werd op dat moment onderdeel van de strijd, en we kozen de verkeerde kant.
- ❖ We staan elke dag voor dezelfde beslissing om God te gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn. We moeten tussen leven en dood kiezen.

C OORLOGEN IN DE HEMEL EN OP AARDE. Openbaring 12.

- ❖ Oorlog in de hemel (I). Satan rebelleert en neemt het derde deel van de engelen met zich mee. Ze worden verbannen uit de hemel (vers 4)
- ❖ De kerk wordt lastig gevallen door Satan (vers 4)
- ❖ Jezus, overwint en stijgt op naar de hemel (vers 5)
- ❖ Oorlog in de hemel (II). Satan wordt naar de aarde geworpen (vers 7-9)
- ❖ De kerk wordt **1260** jaar lang vervolgd en vlucht naar de "woestijn" (vers 6, 14)
- ❖ Satan vervolgt het overblijfsel (vers 17)

D DE STRIJD BINNEN DE KERK. Openbaring 12:13-16.

- ❖ Die profetie bestrijkt een periode tussen het jaar 538 en 1798.
- ❖ In die periode werden degenen die bereid waren de Bijbel te bestuderen en volgens Gods wil te leven, hard vervolgd.
- ❖ God heeft ze nooit in de steek gelaten. Ze werden ondersteund door Jezus' woorden: "Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld" (Mattheüs 28:20)
- ❖ We worden ook elke dag gesteund door die belofte. Wij zijn "meer dan overwinnaars" door Jezus (Romeinen 8: 31-39)

E DE LAATSTE VELDSLAGEN. Openbaring 12:17.

- ❖ God heeft een getrouw Overblijfsel van de universele Kerk voorbereid. Ze houden Gods geboden en ze zullen het doelwit zijn van de laatste aanval van Satan.
- ❖ Welke geboden houden ze?
- ❖ Jezus vatte ze samen in het liefhebben van God en onze naaste (Mattheüs 22: 37-39). Dat houdt in dat je alle geboden van de Wet houdt: "Gij zult de HERE uw God liefhebben en alle dagen zijn geboden in acht nemen." (Deuteronomium 11: 1 NBG)
- ❖ De Adventkerk begon als een profetische beweging in de Eindtijd (Openbaring 10). De naam bevat de kenmerken van de overblijvende kerk.

"De gevallen wereld is het strijdveld voor het grootste conflict dat het hemelse universum en de aardse machten ooit hebben gezien. Het werd aangewezen als het theater waarop de grote strijd tussen goed en kwaad, tussen hemel en hel, zou worden uitgevochten. Ieder mens speelt een rol in dit conflict. Niemand kan op neutrale grond staan. De mens moet de Verlosser van de wereld accepteren of verwerpen. Allen zijn getuigen, hetzij voor of tegen Christus. Christus roept degenen die onder zijn vaandel staan op om zich als getrouwe soldaten, met Hem in het conflict te mengen, opdat zij de kroon des levens mogen erven. Ze zijn geadopteerd als zonen en dochters van God. Christus heeft hen Zijn zekere belofte nagelaten dat de beloning groot zal zijn in het koninkrijk der hemelen, van degenen die omwille van de waarheid deel hebben aan Zijn vernedering en lijden." – E.G. White (Sons and Daughters of God, 23 Augustus)