

DIE TWEE GETUIES



“Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid” (Isaiah 40:8)



стан Сирийской, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню.
17 И царь поставил того садовника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь.
18 Когда говорил человек Божий царю так: "две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии",
19 Тогда отвечал этот садовник человеку Божью и сказал: "если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?" А он сказал: "увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь".
20 Так и сбылось с ним; и затоптал его народ в воротах, и он умер.

ГЛАВА 8

вернул землю женщине, сына которой Елисей воскресил. *Елисей в Дамаске опознал своего возлюбленного Азила

5 И между тем как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила сына во своем и о поле своем. И сказал Елисей: господни мой, царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей.
6 И спросил царь у женщины, она рассказала ему. И дал ей одного из придворных, и звать ей все принадлежавшее ей и все доходы с поля, с того дня, как она оставила землю, поныне.
7 И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадд, царь Сирийский, заболел. И донесли ему, говоря: человек Божий здесь.
8 И сказал царь Азанлу, возьми руку твою дар, и поиди навстречу человеку Божью, и поиди навстречу да через него, говоря: выступи Господь от сей болезни?
9 И пошел Азанл навстречу и взял дар в руку своего

шел к государю своему. И сказал ему этот: что говорил тебе Елисей? И сказал: он говорил мне, что ты выздоровеешь.
10 А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И возвратился Азанл вместо него.
11 В пятый год Иорама, сына Ахавова, царем Иудейским, возвратился Иорама, сын Иосафатов, царь Иудейский.
12 Тридцати двух лет был он, когда возвратился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме.
13 И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, полагая, что дочь Ахава была женою Иорама, и делал неудобное в очах Господних.
14 Однако же

16.2 Пар. 21:3, 17:2 Пар. 21:20, 18:4 Цар. 16:3, 21:6 Пар. 18:1, 19:2 Пар. 7:16, 20 Быт. 27:40, 2 Пар. 21:8, 22 Пар. 21:13, 24 Пар. 22:1, 26:4 Цар. 11:1, 27:1 Пар. 22:3, 28:3 Цар. 22:29, 29:4 Цар. 9:15

27 И ходил путем домом, делал неудобное в очах Господних, подобно дому Ахавовову, он был в родстве с дочерью Ахавовой.
28 И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем Сирийским, в Рамоф Галаадский, и ранили Сирияне Иорамов, и ранили Сирияне Иорамов, которые причинили Иораму ран, которые причинили ему Сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И посетил Иорама, царь Иудейский, Иорама, царь Иудейский.

Na die dood van die groot hervormers het die hervorming stagnasie beleef. Die Gereformeerde kerke het koud, rigied en onverdraagsaam geword.

Groot veranderinge het in die politieke en filosofiese wêreld plaasgevind. Die wydverspreide onstabieliteit het daartoe gelei dat sommige, soos die pelgrims, uit hul huise gevlug het en hulp gesoek het in die 'land van die vrye', Noord-Amerika.

In Europa het die krisis in die vorm van 'n rewolusie uitgebreek. Frankryk was die eerste ateïstiese staat in moderne Europa.

Tot op daardie oomblik het God sy "twee getuies" bewaar. Wat het met hulle gebeur tydens hierdie kritieke oomblikke in die geskiedenis?



Wie is die twee getuies?



Hoe lank het hulle hul getuigenis gelewer?



Hoe het hy gesterf?



Wanneer is hulle opgewek en opgevaar na die hemel?



Wat het volgende gebeur?



WIE IS DIE TWEE GETUIES?

"Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan." (Openbaring 11:4)

Die vermelding van die twee olyfbome en die twee kandelare (Op. 11:4) bring ons by die visioen van Sagaria 4. Daarin produseer die olyfbome die olie wat 'n sewevertakte kandelaar voed (Sag. 4:1-3, 12).

Die olyfbome is "die twee gesalftes" wat saam met die kandelaar "die woord van die Here" verteenwoordig (Sag. 4:6, 14). Dit wil sê die Ou en Nuwe Testament.



WIE IS DIE TWEE GETUIES?

Deur Moses en Elia as simbole te gebruik, sê
Openbaring 11 van hierdie twee getuiers:



Hulle is in sakke
gekleed (3)

Hulle staan voor
God (4)

As iemand hulle
wil leed aandoen,
kom daar vuur uit
hulle uit (5)

Hulle maak die
lug toe sodat dit
nie reën nie (6a)

Hulle verander
water in bloed en
veroorzaak plaes
(6b)

Die Bybel is in
moeilike tye
bewaars

God het nie
toegelaat dat sy
woord verdwyn
nie

Die Bybelse
boodskap
"verslind" sy
vyande (Jer.
5:14)

Hy wat die Bybel
verwerp, word
ontneem van die
reën van die
Heilige Gees
(die olie).

Slegs diegene
wat die Bybel
bestudeer het,
is verlos van die
plaes en
geestelike
duisternis van
die Middeleeue.

Soos met Moses en Elia, sou die Bybel groot vervolgings verduur; Dit sou met ateïstiese regerings baklei; Dit sou brandende hartstogte aansteek ... Die geskiedenis bevestig die akkuraatheid van hierdie profesie.

HOE LANK HET HULLE HUL GETUIENIS GELEWER?

"En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer." (Openbaring 11:3)

Openbaring hoofstuk 11 begin met 'n visioen van die Hemelse Heiligdom, en van diegene wat voor die wierookaltaar aanbid (Op. 11:1).

Die Hof van die Hemelse Heiligdom is die Aarde, waar die "heidene" - ongelowiges - die "heilige stad" - die volk van God - vir 42 maande vertrap (v. 2).

Op daardie tydstip sou die Woord van God geklee wees in "sak" - groot ontberinge - (vers 3) [42 maande x 30 dae = 1,260 dae (in profesie, 1,260 jaar)].



Vanaf die jaar 538 het die Roomse kerk geleidelik sy tradisie bo die Woord van God begin afdwing, en die punt bereik om die lees van die Bybel te verbied en diegene wat dit gehad het, dood te veroordeel, dit te lees of volgens sy oortuigings te leef. leerstellings).

Teen die einde van hierdie tydperk het die hervormers kortstondige verligting aan hierdie vervolging gegee (Matt. 24:22).



HOE HET HULLE GESTERF?

“En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak” (Openbaring 11:7)

Die afgrond wat in Op. 11:7 genoem word, beskryf die plek waar demone woon (Op. 9:11; 20:1-3; Lukas 8:30-31). Die dier beskryf 'n politieke of godsdienstige mag (soos met die ander diere van Openbaring en Daniël).

Watter krag het aan die einde van die 1 260 jaar ontstaan, dit wil sê rondom die jaar 1798?

Die Franse Revolusie, wat in 1789 begin is, het aanleiding gegee tot die sogenaamde "regering van terreur" (1793-1794), wat dit baie duidelik gemaak het wie agter hierdie regering was: Satan en sy demone. Hierdie regering word drie maniere genoem (Op. 11:8):



Sodom : Die Rewolusie het 'n tydperk van groot onsedelikheid begin



Egipte : Ateïstiese regering (Eks. 5:2), hoewel hulle nie omgee het om die "godin van die rede" te aanbid nie



Waar Jesus gekruisig is:
Jesus se offer is verwerp

Gedurende hierdie tydperk is godsdienste afgeskaf en die Bybel verbied en verbrand.

“Die ateïstiese mag wat tydens die Rewolusie en die Skrikbewind in Frankryk beheers het, het wel so 'n oorlog teen God en Sy heilige woord gevoer soos die wêreld nog nooit gesien het nie. Die aanbidding van die Godheid is deur die Nasionale Vergadering afgeskaf. Bybels is versamel en in die openbaar met alle moontlike blyke van minagting verbrand. Die wet van God is onder die voete vertrap. Die instellings van die Bybel is afgeskaf. Die weeklikse rusdag is afgeskaf, en in die plek daarvan is elke tiende dag gewy aan verlustiging en godslastering. Die doop en die Avondmaal is verbied. Plakkate wat op sigbare plekke in die begraafplase opgeplak is, het die dood as 'n ewige slaap verklaar.”

EGW (The Great Controversy, p. 273.2)

WANNEER HET HULLE OPGESTAAN EN OPGEVAAR HEMEL TOE?

"En ná die drie en 'n halwe dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het" (Openbaring 11:11)



Op 26 November 1793 het Parys 'n dekreet uitgevaardig om godsdiens af te skaf. Hierdie besluit is op 17 Junie 1797 nietig verklaar. Gedurende hierdie tydperk van drie en 'n half jaar was Frankryk verheug en was hy bly dat hy van die tirannie van godsdiens "bevry" het en die stem van die Bybel stilgemaak het (Op. 11:9-10).

In plaas daarvan om stilgemaak of vernietig te word, het die Bybel sterker opgestaan as voorheen. Protestantse sendings het die evangelieboodskap tot aan die eindes van die aarde gebring (Op. 11:11).

William Wilberforce het die eerste Bybelgenootskap in 1804 gestig vir die massaverspreiding van die Bybel. Die bestaande eksemplare van die Bybel het met duisende vermenigvuldig totdat dit die eerste topverkoperboek ter wêreld geword het. Tans is die verspreiding van die Woord van God onstuitbaar. Dit is deur God in 'n situasie geplaas waar niemand dit kan vernietig nie (Op. 11:12).



WAT HET VOLGENDE GEBEUR?

"En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael" (Openbaring 11:19)

Vanaf die "opstanding" van die twee getuies begin die laaste hoofstuk van die kosmiese konflik: die tyd van die einde.

Hierdie tyd sal uitloop op die Wederkoms, wanneer alle koninkryke die besit van Jesus sal word en Hy vir ewig sal regeer (Op. 11:15).

Daardie tyd sal voorafgegaan word deur toorn onder die nasies en sal eindig met die vernietiging van "die wat die aarde verderf" (Op. 11:18).

Al hierdie gebeure word omskryf in 'n konteks van aanbidding in die Hemel (Op. 11:16-17), wat uitloop op die visioen van die verbondsark in die Hemelse Heiligdom (Op. 11:19).

Nadat "die tyd van oordeel" aangebreek het (Op. 11:18), word die standaard van die Oordeel aan die wêreld getoon: die tien gebooue wat in die verbondsark vervat is.



“Die Heilige Gees is langs elke ware soeker van God se woord, wat hom in staat stel om die verborge juwele van die waarheid te ontdek. Goddelike verligting kom by hom op en stempel die waarheid op hom met 'n nuwe, vars belang. Hy is gevul met 'n vreugde wat nog nooit tevore gevoel is nie. Die vrede van God rus op hom. Die kosbaarheid van die waarheid word besef soos nog nooit tevore nie. 'n Hemelse lig skyn op die Woord en laat dit lyk asof elke letter met goud getint is. God self praat met die hart en maak Sy woord gees en lewe.”

