



SPIRITUALISME TENTOONGESTELD

Les 10 voor 8 juni 2024



"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn."

(1 Thessalonicenzen 4:16-17)

De eerste leugen die de duivel ons vertelde was: “Je zult niet sterven” (Gen. 3:4). En wij geloofden het!

Bijna de hele mensheid heeft geloofd – en blijft geloven – dat we een onsterfelijke ziel hebben of dat, op de een of andere manier, een bewust deel van ons wezen de dood overleeft.

De Bijbel daarentegen is duidelijk en nadrukkelijk: “De ziel die zondigt zal sterven” (Ez. 18:20). Het kosmische conflict draait om een sleutelvraag: wie ga je geloven, de duivel of God?



Spiritualisme en de dood:

- ➔ Een onsterfelijke ziel.
- ➔ Dood in het Oude Testament.
- ➔ Dood in het Nieuwe Testament.



Spiritualisme in de eindtijd:

- ➔ Tekenen en wonderen.
- ➔ Het doel van het spiritualisme.

SPIRITISME

EN DE

DOOD



zondag

EEN ONSTERFELIJKE ZIEL

“Een wolk vergaat en verdwijnt; zo komt degene die in het graf neerdaalt, er niet weer uit omhoog.” (Job 7:9 HSV)



Over het algemeen wordt aangenomen dat de mens een dubbele natuur heeft: lichaam en geest (of ziel). Er wordt aangenomen dat deze twee delen onafhankelijk kunnen leven.

Maar de Bijbel leert dat we uit drie “delen” bestaan: “geest, ziel en lichaam” (1Thess. 5:23). Het leert ook dat deze delen onderling afhankelijk zijn. Genesis 2:7 leert ons dat God een lichaam scheidt, het met leven (geest) doordrenkt, en een levend wezen wordt (“wezen”, in het Hebreeuws, is nefesh = “ziel”).

De ziel is daarom de vereniging van lichaam en geest. Wij hebben geen ziel, wij ZIJN een ziel.

Wanneer de levensadem ons verlaat, houden we op te bestaan. Geen enkel deel van ons wezen heeft een bewust bestaan na de dood. Het lichaam sterft, de geest (de levenskracht) keert terug naar zijn Gever, en de ziel, het product van de vereniging van lichaam en geest, houdt op te bestaan (Pred. 12:1-7; Ezech. 18:20; Job 7 :7-9).



EEN ONSTERFELIJKE ZIEL

zondag

“Een wolk vergaat en verdwijnt; zo komt degene die in het graf neerdaalt, er niet weer uit omhoog.” (Job 7:9 HSV)



Sinds de zonde onze wereld binnenkwam, heeft Satan mensen gebruikt die probeerden met de doden te communiceren en van hen speciale kennis over het heden of de toekomst te verkrijgen.

Dit soort mensen, die ook andere middelen gebruiken zoals bezweringen, magie of astrologie, staan tegenwoordig bekend als spiritualisten.



De Bijbel leert dat “iedereen die deze gebruiken in praktijk brengt, een gruwel zal worden voor de HEER” (Deut. 18:10-12 NBV). De straf voor deze misdaad was de dood (Lev. 20:27).

‘Als iemand je zegt mediums en spiritisten, die fluisteren en mompelen, te raadplegen, moet een volk dan niet naar zijn God vragen? Waarom de doden raadplegen namens de levenden? Raadpleeg Gods instructie en het getuigenis van waarschuwing. Als iemand niet volgens dit woord spreekt, zal er geen licht van de dageraad zijn” (Jes. 8:19-20 NBV).

DOOD IN HET OUDE TESTAMENT

maandag

“De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn.” (Psalm 115:17)



Hoewel niemand op een begrafenis zegt ‘ons familielid reist rechtstreeks naar de hel’, leren veel belijdenissen dat de ‘goeden’ na de dood rechtstreeks naar de hemel opstijgen om bij Jezus te zijn, en dat de ‘slechten’ worden gestraft of eenvoudigweg ronddwalen. Maar wat leert de Bijbel hierover?

Kunnen we God loven na de dood?

Psalm 115:17

Weten degenen die sterven wat er met hun familie of vrienden gebeurt?

Job 14:21

Kunnen de doden communiceren met de levenden?

Prediker 9:6

Kunnen we na het sterven blijven nadenken?

Prediker 9:5

Kunnen we na het overlijden welke vorm van activiteit dan ook uitoefenen?

Prediker 9:10

Het Oude Testament leert dat de dood een droom is. Slapen om pas wakker te worden als God ons weer tot leven roept (1 Koningen 2:10; 14:20; Dan. 12:13).



DOOD IN HET NIEUWE TESTAMENT

dinsdag

"Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken." (Johannes 11:11)

Het Nieuwe Testament leert, net als het Oude, dat de dood een slaap is waaruit alleen Jezus ons kan wekken (Joh. 11:11-14; Joh. 5:28-29).

Toen Paulus aan de Thessalonicenzen schreef, sprak hij met hen over 'zij die slapen', dat wil zeggen degenen die al gestorven waren, en vertelde hen dat zij zouden worden opgewekt om met Jezus mee te gaan bij Zijn wederkomst (1Thess. 4:13-18). Als Paulus had geloofd dat gelovigen rechtstreeks naar Jezus gaan als ze sterven, zou hij hun dat hebben verteld in plaats van wat hij hun vertelde.



Als Paulus over de doden spreekt, zegt hij dat ze levend zullen worden gemaakt 'bij Zijn komst', en niet eerder (1 Kor. 15:22-24). Hij vertelt ons ook dat 'we niet allemaal zullen slapen'. De levenden zullen in een ogenblik getransformeerd worden, maar de doden zullen al getransformeerd opstaan (1 Kor. 15:51-52).

De opstanding is de sleutel tot het bij Jezus zijn. Zonder opstanding is er geen verlossing (1Kor. 15:13-18). Het zal tijdens de opstanding zijn dat we onze erfenis zullen ontvangen, en daarom moeten we op dat moment wachten (1P. 1:3-5).

SPIRITISME IN DE EINDTIJD



TEKENEN EN WONDEREN

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.” (Marcus 13:22)



Spiritualisme is een beweging die rechtstreeks door Satan wordt geleid, en het fundament ervan is de onsterfelijkheid van de ziel. De volgelingen geloven dat ze met de doden kunnen communiceren en beweren bovennatuurlijke krachten van hen te ontvangen.

Hoewel ze nu door God worden beperkt, zal de tijd komen dat Hij hen zal toestaan onweerlegbare wonderen te verrichten die degenen die ze aanschouwen zullen verbazen (Mark. 13:22; 2 Thess. 2:9; Openb. 7:1; 13:13).

Na het zien van het volledige herstel van een terminaal zieke persoon; een voertuig dat stopte zodat het ons niet zou doodrijden; of onze lieve moeder, inmiddels overleden, die teder tegen ons spreekt voor onze ogen... zullen we degene die zulke wonderen verricht niet geloven? We zullen niet in staat zijn om onze zintuigen of onze gevoelens te vertrouwen.



Alleen zekerheid in wat we weten van Gods Woord, en volledig vertrouwen in Jezus, zullen ons in staat stellen de laatste verleidingen van de vijand te weerstaan (Jes. 8:20; Ef. 6:13).

HET DOEL VAN SPIRITISME

donderdag

“Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.” (Openb. 16:14)

Het is de bedoeling van Satan om de oorlog tegen God te winnen, Zijn regering omver te werpen en Zijn troon te bezetten (Jes. 14:13-14). Om dit te doen zal hij elke strategie gebruiken om iedereen voor zich te winnen, te beginnen met de politieke machten die ons regeren (Openbaring 16:12-14).

“Als kroon op het grote drama van bedrog zal Satan zelf Christus personifiëren” (Ellen G. White “Het Grote Conflict”, Hoofdstuk 39 blz. 625.)



Maar het zal op dat moment zijn dat Jezus een einde zal maken aan het verhaal (Openb. 16:15). Satan is een verslagen vijand. Verslagen door Christus, en verslagen door degenen die zich aan Zijn bloed vastklampen (1Joh. 2:14; 4:3-4; Openb. 3:21; 5:5; 12:11).

Het onderscheidende kenmerk van degenen die de spiritistische misleidingen confronteren is: “zij gehoorzamen de geboden van God en blijven trouw aan Jezus” (Openb. 14:12).

“Ik zag dat de heiligen een grondig begrip van de huidige waarheid moeten hebben, wat zij verplicht zullen zijn te handhaven vanuit de Schrift. Ze moeten de toestand van de doden begrijpen; want de geesten van duivels zullen nog aan hen verschijnen, die belijden geliefde familieleden of vrienden te zijn, die hun onschriftuurlijke leerstellingen zullen verkondigen. Zij zullen alles doen wat in hun macht ligt om sympathie op te wekken en zij zullen wonderen voor hen verrichten om te bevestigen wat zij verklaren. Het volk van God moet bereid zijn deze geesten te weerstaan met de Bijbelse waarheid dat de doden niets weten, en dat zij die zo verschijnen de geesten van duivels zijn.”

Ellen G. White (De eerste geschriften, blz. 262)