

Kerntekst: "Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaders, Die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven."
Ezra 7:27

A GODS ROEP EN DE PROFETIEËN.

"Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats." (**Jeremia 29:10**)

- ❖ In 538 v.Chr. riep God Cyrus om het einde van de profetie van zeventig jaar te vervullen.
- ❖ In 457 v.Chr. riep God Artaxerxes om het begin van de zeventig weken profetie te vervullen (**Ezra 7: 11-27**).
- ❖ De profetie van de 70 weken loopt van 457 voor Chr. tot 34 na Chr.. In 34 n. Chr. liet de natie Israël zien dat ze Jezus als de Messias absoluut hadden verworpen door Stefanus te stenigen.
- ❖ Volgens Daniel 9:24 maken de 70 weken deel uit van een langere periode (ze zijn *châthak*, wat in het Hebreeuws "knippen" betekent).
- ❖ Die langere periode is de 2300 dagen (Daniel 8:14).
- ❖ In **Daniel 9** legde Gabriel Daniel uit dat het visioen van 2300 dagen begint met een periode van 70 weken.

B GODS OPROEP VOOR EZRA EN NEHEMIA.

- ❖ Waarom koos God Ezra? **Ezra 7:10**.
 - Ezra had besloten om God te zoeken. Hij bestudeerde de Bijbel met passie. Hij aanvaardde graag de taak die God hem toevertrouwde.
- ❖ Waarom koos God Nehemiah? **Nehemiah 1:4**.
 - Nehemia was gepassioneerd over Gods volk. Zijn hart was gebroken vanwege de schande van Jeruzalem. Hij bood zich aan om Gods werk te vervullen.

C GODS ROEP VOOR U.

- ❖ Paulus zei dat Gods roeping het resultaat is van een voorbestemming. Voor wat heeft God ons voorbestemd?
 - Om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn (**Romeinen 8:29**).
 - Om gerechtvaardigd en verheerlijkt te worden (**Romeinen 8:30**).
 - Om Gods plannen te kennen (**1 Korinthiërs 2:7-10**).
 - Om Gods plannen te kennen (**1 Korinthiërs 2:7-10**).
 - Een erfenis te ontvangen (**Efeziërs 1:11**).
- ❖ God's call is universal. We are all called to be saved, and we've been specially called to carry out a specific task in His plan.

D UW ANTWOORD OP GODS OPROEP.

- ❖ Jezus stierf zodat iedereen voorbestemd is om gered te worden door God (**Johannes 3:16**). God laat ons echter kiezen of we Zijn oproep willen accepteren.
- ❖ God roept ons ook op om specifieke taken in zijn plan uit te voeren. Sommige mensen verwierpen Jezus en gingen weg van God, zoals Saul en Judas.

Kerntekst: “Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaders, Die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven.”
Ezra 7:27

- ❖ Sommige andere mensen hadden bezwaren tegen Gods roeping, zoals Mozes (hoewel hij het uiteindelijk accepteerde). Anderen aanvaardden graag hun aandeel in Gods plan en voerden het tot het einde uit, zoals Ezra en Nehemia.
- ❖ Wat zal uw reactie zijn op Gods roeping?

“Er is een verkiezing van individuen en een volk, de enige verkiezing in het woord van God, waar de mens wordt gekozen om gered te worden. Velen hebben naar het einde gekeken, denkend dat ze zeker zijn gekozen om hemelse gelukzaligheid te hebben; maar dit is niet de verkiezing die de Bijbel openbaart. De mens wordt gekozen om zijn eigen redding uit te werken met vrezen en beven. Hij wordt gekozen om de wapenrusting aan te trekken, om de goede strijd van het geloof te strijden. Hij wordt gekozen om de middelen te gebruiken die God binnen zijn bereik heeft geplaatst om oorlog te voeren tegen elke onheilige lust, terwijl Satan het levensspel omwille van zijn ziel speelt. Hij wordt gekozen om gebedsvol te waken, de Schrift te onderzoeken en te voorkomen dat hij in verzoeking komt. Hij wordt verkozen om voortdurend geloof te hebben. Hij wordt verkozen om gehoorzaam te zijn aan elk woord dat uit de mond van God komt en dat hij niet alleen een hoorder is, maar een dader van het woord. Dit is Bijbelse verkiezing.” Ellen G. White (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, hoofdstuk 63, pag. 453)

“Honderden, ja, duizenden, die de boodschap van redding hebben gehoord, zijn nog steeds leeglopers op de markt, terwijl ze misschien bezig zijn met een of andere actieve dienst. Tot deze zegt Christus: "Waarom staat u hier de hele dag nutteloos?" En Hij voegt eraan toe: "Gaat gij ook de wijngaard in." Mattheüs 20:6,7. Waarom reageren er nog veel meer niet op de oproep? Is het omdat ze zichzelf verontschuldigd vinden omdat ze niet op de preekstoel staan? Laat hen begrijpen dat er buiten de preekstoel een groot werk moet worden verricht door duizenden ingewijde leken.

God heeft lang gewacht op de geest van dienstbaarheid om de hele kerk in bezit te nemen, zodat iedereen voor Hem zal werken naar zijn of haar vermogen.” Ellen G. White. (Handelingen van de Apostelen [Van Jeruzalem tot Rome], hoofdstuk 11, pag.83)

“God zal Zijn Geest uitstorten op degenen die op Zijn oproep reageren. In de kracht van Christus mogen zij een werk doen dat de hemel met vreugde zal vervullen.” Ellen G. White (Testimonies for the Church, deel. 7, hoofdstuk 44, pag. 230)