

Kerntekst: “Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.” Nehemia 8:9 (HSV)

A DE FEESTVREUGDE VAN HET WOORD (Nehemia 8:1-3). [Alle teksten uit de HSV]

- ❖ De eerste dag van de zevende maand in de Joodse kalender was het burgerlijke nieuwe jaar. Dat was toen het feest van de trompetten plaatsvond (**Leviticus 23:24**).
- ❖ Het volk van Israël besloot om zich in dat nieuwe jaar aan God te wijden. Ze bouwden een hoog platform en vroegen Ezra om het boek van de wet voor te lezen.

B HET LEZEN VAN HET WOORD (Nehemia 8:4).

- ❖ De muur van Jeruzalem was herbouwd en het volk leefde vredig. De dierbare onderwijzingen van Ezra hadden de harten van de mensen geraakt, dus voelden ze een drang om het Woord te horen.
- ❖ Mannen, vrouwen en kinderen luisterden naar het verhaal van Gods trouw. Ze hoorden hoe God zijn volk naar het beloofde land had geleid en hun eerlijke wetten had gegeven.

C HET WOORD BEGRIJPEN (Nehemia 8:5-9).

- ❖ Er waren twee groepen van 13 leraren:
 - (1) De eerste groep las (**v. 5**). Ze lazen de tekst in het Hebreeuws — de oorspronkelijke taal — en vertaalden het waarschijnlijk in het Aramees - de gemeenschappelijke taal.
 - (2) De tweede groep interpreteerde de tekst (**vs. 8**). Ze legden de mensen uit wat er net was gelezen.
- ❖ Het lezen duurde de hele ochtend (ongeveer 5-6 uur). Niemand klaagt over de duur van het evenement. Iedereen was blij om de wet te horen.
- ❖ Het beste was dat iedereen het Woord van God kon begrijpen.

D VREUGDE IN HET WOORD (Nehemia 8:10-13).

- ❖ De mensen voelden zich zondig na het lezen van het Woord. Ze weenden omdat ze begrepen dat ze onwaardig waren voor God en hulpeloos waren om hun eigen situatie te verbeteren.
- ❖ De leiders moedigden de mensen aan zich te bekeren, omdat God luistert en vergeeft. Daarom zouden zij zich moeten verheugen in de goedgunstigheid van God: "want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht." (**v. 11**)
- ❖ Ze vierden samen een geweldige maaltijd. Ze nodigden ook degenen uit die niets hadden voorbereid.
- ❖ De vreugde van het Evangelie motiveert ons om het met anderen te delen.

E HET WOORD GEHOORZAMEN (Nehemia 8:14-19).

- ❖ Na de bijeenkomst vroegen de leiders Ezra om een diepere uitleg van Gods Woord.
- ❖ Ze begrepen dat ze de mensen niet konden leiden als ze niet eerst de wil van God begrepen.
- ❖ Ze kwamen erachter dat ze het Loofhuttenfeest op de 15e moesten vieren, dus vertelden ze het de mensen onmiddellijk.
- ❖ Zo vierden ze het meest vreugdevolle feest. Toen ze zich Gods daden van barmhartigheid en genade en redding herinnerden, moesten de mensen zich verheugen in wat de Heer voor hen had gedaan.

“Terwijl het leven van de christen zal worden gekenmerkt door nederigheid, moet het niet worden gekenmerkt door droefheid en geen zelfwaardering. Het is het voorrecht van iedereen om zo te leven dat God hem zal goedkeuren en zegenen. Het is niet de wil van onze hemelse Vader dat we altijd onder veroordeling en in duisternis moeten zijn. Er is geen bewijs van ware nederigheid in rondlopen met het hoofd gebogen en het hart gevuld met gedachten over onszelf. We kunnen naar Jezus gaan en gereinigd worden en voor de wet staan zonder schaamte en spijt ...

Waarlijk sprak Gods dienaar Nehemia: ‘De vreugde van de Heer is uw kracht.’ Nehemia 8:11. En Paulus zegt: ‘Verblijdt u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijdt u..’ ‘Verblijdt u altijd. Bid zonder ophouden.. Bid zonder ophouden.’ Filippienzen 4:4; 1 Thessalonicenzen 5: 16-18”

E.G. WHITE (DE GROTE STRIJD, hoofdstuk 27 [OPWEKKINGEN IN DE LAATSTE TIJD], pag. 480)

Kerntekst: “Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.” Nehemia 8:9 (HSV)

“Dienaren van het Evangelie moeten de waarheid van God tot het thema van studie, van meditatie en van gesprek maken. De geest die veel stilstaat bij de geopenbaarde wil van God voor de mens, zal sterk worden in de waarheid. Degenen die lezen en studeren met een oprecht verlangen voor goddelijk licht, of ze nu dienaren zijn of niet, zullen spoedig in de Schrift een schoonheid en harmonie ontdekken die hun aandacht zal boeien, hun gedachten zal verheffen en die hen een inspiratie en een energie van argumentatie geeft die krachtig zal zijn om zielen te overtuigen en te bekeren.”

E.G. WHITE (TESTIMONIES FOR THE CHURCH [GETUIGENISSEN VOOR DE KERK], deel. 4, hoofdstuk 50, pag. 526)

Kerntekst: "Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep." Nehemia 8:9 (HSV)

De chiastische structuur van Nehemia 8 is nuttig om het verhaal te begrijpen en het belangrijkste punt ervan te ontdekken: "de vreugde van de Heer, dat is uw kracht" (Nehemia 8:11)

