
Kerntekst: “Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet *als* een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) *als* Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.” 1 Thessalonicenzen 2:13

A DE OPENBARING.

- ❖ God gebruikte de bijbelschrijvers om ons Zijn plannen voor ons te laten zien (**Amos 3:7**). Hij openbaarde Zichzelf door hen.
- ❖ De instructies en adviezen in de Bijbel zijn door God gegeven; dus ze zijn betrouwbaar en waar.
- ❖ Door de Bijbel te lezen, leren we hoe God wil dat we leven.

B DE INSPIRATIE.

- ❖ Er is een perfecte harmonie van Genesis tot Openbaring. Dit is alleen zo omdat de Heilige Geest al de Bijbelschrijvers inspireerde.
- ❖ Hoewel niet alle schrijvers op dezelfde manier werden geïnspireerd.
 1. Directe inspiratie: God spreekt en de profeet schrijft op (**Deut.18: 17,18; Ezech.13:18; Openb.14:13**).
 2. De gedachte inspireren: God onthult een idee en de schrijver gebruikt zijn eigen woorden om het uit te leggen (b.v. **Spreuken**).
 3. Selectieve inspiratie: de auteur onderzoekt en de Geest leidt hem naar de juiste bronnen (**Lucas 1:3**).

C HET SCHRIJFPROCES.

- ❖ Waarom wilde God dat Zijn woorden opgeschreven werden? Wat zijn de voordelen van een geschreven bericht?
- ❖ Dankzij Gods geschreven boodschap kunnen we vandaag Zijn wil kennen en die gehoorzamen.

D HET WOORD.

- ❖ Johannes stelde Jezus voor als Gods geïncarneerde Woord. Er is een overeenkomst tussen Christus en de Bijbel.
 1. Beiden hebben een bovennatuurlijke oorsprong
 2. Beiden combineren goddelijkheid en menselijkheid
 3. Het werk van beiden omvat de hele mensheid
 4. Beiden kwamen op een specifiek moment en in een bepaalde cultuur, maar hun werk gaat verder dan tijd en ruimte
 5. Beiden daalden neer op menselijk niveau, zodat we hun boodschap kunnen begrijpen.
- ❖ Er zijn ook verschillen tussen hen. De Bijbel is niet geïncarneerd door God en kan niet worden aanbeden. Het getuigt alleen maar van Jezus (**Johannes 5:39**).

E DE INTERPRETATIE.

- ❖ Hoe moeten we dan de Bijbel interpreteren?
- ❖ Bovenal moeten we onthouden dat het Gods Woord is, dus geloof is noodzakelijk (**Hebreeën 11:6**).
- ❖ De Heilige Geest inspireerde de Bijbelschrijvers en we moeten onszelf ook door Hem laten inspireren terwijl we het lezen.
- ❖ Daarom moeten we bidden voordat we de Bijbel lezen om voor de inspiratie van de Heilige Geest te vragen voor een goed begrip.
- ❖ Er zijn ook verschillen tussen hen. De Bijbel is niet geïncarneerd door God en kan niet worden aanbeden. Het getuigt alleen maar van Jezus (**Johannes 5:39**).

Kerntekst: “Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet *als* een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) *als* Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.” 1 Thessalonicenzen 2:13

“De Geschriften werden aan de mensen gegeven, niet in een continuerende ketting van ononderbroken uitingen, maar stukje bij beetje door opeenvolgende generaties, aangezien God in Zijn voorzienigheid het passend achtte om indruk te maken op de mens op verschillende tijden en op verschillende plaatsen. Mannen schreven terwijl ze door de Heilige Geest werden bewogen.” E.G. White (Selected Messages, deel 1, hoofdstuk 1 — The Light on Our Pathway [The Inspiration of the Prophetic Writers], pag.19)

FUNDAMENTELE GELOOFSPUNTEN VAN ZEVENDE-DAG ADVENTISTEN

De Heilige Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God, gegeven door goddelijke inspiratie. De geïnspireerde schrijvers spraken en schreven terwijl ze werden gedreven door de Heilige Geest. In dit Woord heeft God de mens alle kennis gegeven die nodig is voor redding. De Heilige Schrift is de allerhoogste, gezaghebbende en de onfeilbare openbaring van Gods wil. Deze is de norm voor gedrag, de toetssteen van geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van geloofsleer en het betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis. (Psalm119:105; Spreuken30:5,6; Jesaja 8:20; Johannes 17:17; 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:16,17; Hebreeën 4:12; 2 Petrus 1:20, 21.)

“Kennis van de waarheid hangt niet zozeer af van de kracht van het intellect, maar van de zuiverheid van het doel, de eenvoud van een ernstig, afhankelijk geloof. Voor degenen die in nederigheid van hart goddelijke leiding zoeken, komen engelen van God dichterbij. De Heilige Geest is gegeven om de rijke schatten van de waarheid voor hen te openen.”

E.G.WHITE (Chris'ts Object Lessons {Lessen uit het leven van alledag}, hoofdstuk. 2 — Een zaaier ging uit om te zaaien, [sectie: In goede aarde pag. 31