

Kerntekst: “Maar Hij antwoordde en zei: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’” (Mattheüs 4:4, HSV)

A HOE GEBRUIKTE JEZUS DE BIJBEL?

❖ De Bijbel als Gezaghebber.

- Jezus werd op een bijzondere manier door Satan verzocht vlak voordat hij met Zijn bediening begon. Jezus weerstond elke verzoeking met een Bijbels citaat:
 - (1) Toen Hij verzocht werd op het gebied van eetlust: **Deuteronomium 8:3**.
 - (2) Toen Hij verzocht werd op het gebied van aanmatiging: **Deuteronomium 6:16**.
 - (3) Toen Hij op het gebied van macht werd verzocht: **Deuteronomium 10:20**.
- De Bijbel was voor Jezus het hoogste gezag en het sterkste fundament van geloof.

❖ De Bijbel als gids voor het leven.

- Jezus zag De Schrift als een gids die ons in dit leven kan leiden.
- Hij gaf geen nieuwe instructies toen Hij zei “Maar ik zeg u” (**Mattheüs 5:22, 28, 32, 39, 44**). Hij verduidelijkte wat Mozes en de Profeten hadden geschreven en legde de werkelijke betekenis ervan uit.
- Toen Jezus werd gevraagd wat het belangrijkste gebod was (**Mattheüs 22:36-40**), antwoordde Hij opnieuw met De Schrift: **Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18**.

B WELKE DELEN VAN DE BIJBEL ACCEPTEERDE JEZUS?

❖ De Bijbel in zijn geheel.

- De Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) heeft de volgende structuur: **DE WET** [Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium]; **DE PROFETEN** [Joshua, Rechters, Samuel, Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de twaalf kleine en de **GESCHRIFTEN** [Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied van Salomo, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther, Daniël, Ezra / Nehemia en Kronieken. (In **Lukas 24:44** noemt Jezus, de Wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen).
- Jezus zag de Schrift als geïnspireerd. Hij begreep dat ze de autoriteit hebben om ons Gods wil te leren.

❖ De Bijbel als daadwerkelijke geschiedenis.

- Behalve dat Hij de Bijbel als het Woord van God beschouwde, en de grondslag van elke leer en gids voor het leven, beschouwde Jezus de Bijbel ook als een historisch boek.
- Hij verwees naar echte mensen in de Bijbel die in echte plaatsen woonden en deel uitmaakten van echte gebeurtenissen.
- Jezus noemde: Adam en Eva, Abel, Noach, Sodom en Gomorra, Lot's vrouw, David, Salomo, Elia, Elisa, Jona, Zacharia, Jesaja ...
- Hij haalde hun verhalen aan als voorbeeld om na te volgen of om te vermijden, als symbool van wat er zou gaan gebeuren, of als bron van leerstellingen.

C HOE GEBRUIKTEN DE APOSTELEN DE BIJBEL?

❖ De Bijbel als het Woord van God.

- Paulus personifieerde in **Romeinen 9:17** de Bijbel alsof deze Gods woorden tot Farao had gesproken. God wordt hier geïdentificeerd met de Schrift, zoals in **Galaten 3:8**. De Schrift IS het Woord van God.
- Elke schrijver van het Nieuwe Testament gebruikte het Oude Testament als het Woord van God. Ze accepteerden de woorden van de Profeten als zodanig.
- Ze gebruikten verhalen over mensen zoals David, Lot en Abraham als nuttig om te onderwijzen (**Romeinen 11:9; 2 Petrus 2:7; Jakobus 2:23**).
- Ze volgden het voorbeeld van Jezus en accepteerden de Bijbel zoals Hij deed. Wij moeten ook de HELE Bijbel accepteren als de basis van ons geloof en onze overtuigingen.

Kerntekst: “Maar Hij antwoordde en zei: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’” (Mattheüs 4:4, HSV)

“Het woord van God omvat de Geschriften van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het één is zonder het ander niet compleet. Christus zei dat de waarheden van het Oude Testament even waardevol zijn als die van het Nieuwe Testament ...

Christus is, zoals Hij geopenbaard werd aan de aartsvaders, zoals Hij afgebeeld werd in de offerdiensten en in de wet, en zoals de profeten Hem bekend maakten, de rijkdom van het Oude Testament. In Zijn leven, Zijn dood en Zijn opstanding en Zijn manifestatie door de Heilige Geest, is Christus de schat van het Nieuwe Testament. Onze Heiland, de stralende heerlijkheid van Zijn Vader, is zowel het Oude als het Nieuwe Testament.”

E.G. WHITE (CHRIST'S OBJECT LESSONS [Lessen uit het Leven van Alledag], hoofdstuk 11 – Oude en Nieuwe Dingen, pag. 72-73)