
Kerntekst: “Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn.” Jesaja 8:20

A TRADITIE

“Pas op dat niemand u als buit meeslept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.” (Kolossenzen 2:8)

❖ Wat is er goed aan traditie?

- Traditie helpt ons onze geschiedenis te herinneren. Het herinnert ons ook aan de lessen die onze voorouders hebben geleerd.
- Er zijn tradities in de Bijbel die het volk van God aan hun bevrijding herinnerden, zoals Purim.

❖ Wat is er slecht aan traditie?

- Tradities kunnen de plaats van waarheid innemen (**Markus 7:1-13**) door valse elementen en bijgeloof aan het geloof toe te voegen.

B ERVARING

“Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.” (Galaten 4:15)

❖ Wat is er goed aan ervaring?

- Onze ervaringen met God vormen ons begrip van Hem.
- Als we bedenken hoe God ons in het verleden heeft geholpen en aangemoedigd, beweegt dat ons naar het doel.

❖ Wat is er slecht aan ervaring?

- Het is gevaarlijk om ons geloof of onze leer te baseren op specifieke gevoelens of ervaringen die in tegenspraak zijn met de Bijbel.

C CULTUUR

“Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.” (1 Johannes 2:16)

❖ Wat is er goed aan cultuur?

- In sommige landen is de cultuur sterk beïnvloed door de Bijbel.
- In veel andere landen vinden we misschien culturele elementen die verenigbaar zijn met de Bijbelse leer.

❖ Wat is er slecht aan cultuur?

- Elk cultureel element moet worden gecontroleerd met de Bijbel en de Bijbel moet zegeviereren. We kunnen onze cultuur verbeteren, maar de Bijbel nooit veranderen.

D VERSTAND

“Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korintiërs 10:5)

❖ Wat is er goed aan de rede of het verstand?

- Rede is een geschenk van God. We kunnen het gebruiken om juiste conclusies te trekken en om overtuigd te zijn van de waarheid (**2 Petrus 1:12; Johannes 16:8**).
- Rede maakt ons wijs als het wordt onderworpen aan Gods wil (**Spreuken 9:10**).
- Zelfs onze aanbedding moet rationeel zijn (**Romeinen 12:1**) en niet alleen emotioneel.

Kerntekst: “Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn.” Jesaja 8:20

❖ **Wat is er slecht aan de rede?**

- Het is erg gevaarlijk om te geloven dat we alles alleen met ons verstand kunnen begrijpen.
- God handelt soms op bovennatuurlijke manieren die we niet kunnen rationaliseren. Als we deze wonderen systematisch afwijzen, kunnen we afstand nemen van Hem die ons verlossing en eeuwig leven wil geven.

E DE BIJBEL

“Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.” (Johannes 5:46)

❖ **Wat is er goed aan de Bijbel?**

- Jezus moedigde ons aan om de Bijbel te bestuderen (**Johannes 5:39**) en erin te geloven (**vers 46**).
- Het is het door God geïnspireerde Woord. Het is handig om te onderwijzen (**2 Timotheüs 3:16**).
- Op het gebied van geloof en leer staat de Bijbel boven traditie, ervaring, cultuur en rede. Ze moeten allemaal geëvalueerd en geanalyseerd worden met behulp van de Bijbel.

❖ **Wat is er slecht aan de Bijbel?**

- Niets, zolang we maar worden geleid door de auteur ervan — de Heilige Geest.
- De Heilige Geest zal ons nooit naar een "waarheid" leiden die in strijd is met iets wat Hij in de Bijbel heeft geopenbaard.

“We mogen niet toelaten dat een argument van de mens ons afhoudt van een grondig onderzoek naar de Bijbelse waarheid. De meningen en gewoonten van mensen mogen niet als goddelijk gezag worden ontvangen. God heeft in Zijn woord geopenbaard wat de gehele plicht van de mens is, en we mogen niet worden afgeleid van de grote norm van rechtvaardigheid. Hij stuurde zijn eniggeboren Zoon om ons voorbeeld te zijn, en gebod ons naar Hem te horen en Hem te volgen.”

E.G. WHITE (FUNDAMENTALS OF CHRISTIAN EDUCATION, hoofdstuk 15 — De Waarde van Bijbelstudie, pag. 128)