

“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.” (Jakobus 1:22 , HSV)

A LAAT DE HEILIGE GEEST WERKEN.

“Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.” (Filippenzen 2:15)

☉ **Filippenzen 2:12** is een uitnodiging om onze eigen redding uit te werken. Hoe moeten we dat doen?

☉ Volgens Paulus moet het bestuderen van het Woord van God substantiële veranderingen in ons leven teweeg brengen (**vers 14-16**).

☉ We moeten de Heilige Geest laten werken zodat die veranderingen kunnen plaatsvinden. Waarom? *“want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (vers13)* De Heilige Geest...

- ▶ verlicht onze geest (**Johannes 14:26**)
- ▶ leidt ons tot Jezus (**Johannes 15:26**)
- ▶ leidt ons tot de waarheid (**Johannes 16:13**)
- ▶ geeft ons hoop en vertrouwen (**Romeinen 5:5**)
- ▶ geeft ons vreugde (**Romeinen 14:17**)
- ▶ vervult ons met liefde (**Galaten 5:22**)
- ▶ leidt ons tot gehoorzaamheid (**Filippenzen 2:13**)

B BRENG DE BIJBEL IN DE PRAKTIJK.

“En Hij zei tot hem: ‘Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?’” (Lukas 10:26 NBG)

We moeten het voorbeeld volgen van Hij die zei: *“leer van Mij” (Mattheüs 11:29).*

☉ Jezus bestudeerde de Schriften. Hij omhelsde ze en kon ze onthouden en ze op de juiste manier toepassen in verschillende aspecten van Zijn leven.

☉ Hij gebruikte de Schriften toen Hij verzocht werd, toen Hij de geldwisselaars uit de Tempel joeg, wanneer Hij moeilijke vragen moest beantwoorden ...

☉ Hij kon de gebeurtenissen die Hij meemaakte interpreteren als de vervulling van de Schrift (**Markus 14:27**).

☉ We zouden ook de Bijbel moeten gebruiken bij het nemen van beslissingen, bij het handelen, bij het interpreteren van gebeurtenissen, bij het delen van Christus met anderen ...

C ACCEPTEER DE HELE BIJBEL.

“U hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Oog voor oog en tand voor tand. Maar ik zeg u, de boze [mens] niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.’” (Mattheüs 5:38-39 NBG)

☉ Sommige mensen zeggen dat Jezus sommige delen van het Oude Testament afwees en ze verving door nieuwe geboden (*“Maar ik zeg het u”*).

☉ Jezus wees ze echter helemaal niet af. In plaats daarvan gaf Hij ze een bredere betekenis.

☉ Hij maakte duidelijk dat Hij niet was gekomen 'om de wet of de profeten af te schaffen' (**Mattheüs 5:17 HSV**). Delen van de Bijbel afwijzen was nooit Zijn bedoeling.

☉ Niemand kan bepalen welke delen van de Bijbel geïnspireerd of bruikbaar zijn en welke niet. *“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig” (2 Timotheüs 3:16).*

D MAAK DE BIJBEL UW EIGEN:

“Weest stil, en erken, dat Ik God ben.” (Psalm 46:10 - [Lutherse vertaling])

☉ **Besteed er tijd aan.**

Hoe kunnen we iemand beter leren kennen? Door tijd aan de persoon te besteden!

Hoe kunnen we Jezus beter leren kennen? Door tijd aan Hem te besteden!

“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.” (Jakobus 1:22 , HSV)

- ▶ We moeten tijd vrijmaken om Jezus te zoeken door Bijbelstudie en gebed.
- ▶ We zullen de waarheden in de Bijbel niet ontdekken ze gewoon snel door te lezen. We moeten het zorgvuldig lezen, erover mediteren en de Heilige Geest laten spreken en ons verlichten.
- ▶ Neem een moment voor studie en gebed op in uw dagelijkse schema. Uw gedachten zullen worden gekoppeld aan de Levensfontein en u zult Jezus weerspiegelen..

🌀 Leer het uit het hoofd.

“Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” (Psalm 119:11 NBG)

- ▶ Waarom is het nuttig om Bijbelgedeelten uit het hoofd te leren?
 - (1) We kunnen ze op verschillende omstandigheden toepassen
 - (2) Ze helpen ons bij het nemen van beslissingen.
 - (3) Ze beïnvloeden onze gedachten en acties.
 - (4) Ze verheffen onze gedachten naar God.
 - (5) Ze beschermen ons tegen valse ideeën -en interpretaties.
 - (6) We kunnen ze citeren wanneer we ze nodig hebben, zelfs als we geen Bijbel bij de hand hebben.
 - (7) Ze beschermen ons tegen verleiding.
- ▶ Er zijn veel verschillende manieren om de Bijbel, zijn leringen en zijn verhalen uit het hoofd te leren. Muziek is een van de meest effectieve.
- ▶ Wanneer we lofzangen en geestelijke liederen zingen, raken de waarheden van de Bijbel aan onze geest gehecht. Ze zijn ook een bron van aanmoediging en hoop (Efeziërs 5:19).

“Er zou een levendige, groeiende belangstelling moeten zijn om de geest met Bijbelse waarheid op te vullen. De zo opgedane kostbare kennis zal een barrière vormen rond de ziel. Hoewel bestookt met verzoeking, zal er een hecht vertrouwen in Jezus zijn, door de kennis van Hem die hen tot heerlijkheid en deugd heeft geroepen.” E.G. White (Counsels on Sabbath School Work, hoofdstuk 2, pag. 36)

