

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” 1 Johannes 4:8 (HSV)**INLEIDING EN SAMENVATTING:**

Het boek Deuteronomium bevat de afscheidstoespraken van Mozes tot het volk Israël voor zijn dood. Om ze goed te begrijpen, moeten we de bredere context bekijken: vanaf de rebellie van Lucifer tot en met de veertig jaar van Israël in de woestijn.

DEUTERONOMIUM I.

"Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn." (Deuteronomium 1:1)

- ❖ Het woord "Deuteronomium", de titel van het boek, is afgeleid van de Griekse vertaling (*de Septuaginta*) van een uitdrukking die in **Deuteronomium 17:18** wordt gevonden: "een kopie van deze wet". Dit betekent letterlijk "een tweede [d.w.z. een herhaling] van deze wet." De titel duidt zowel op een herhaling van de wet die ze op de Sinaï hadden ontvangen, als op een overzicht van Gods onderwijzingen. Maar alleen vrijwillig liefhebben is liefde. Daarom schiep God vrije en rationele wezens die konden begrijpen en kiezen.
- ❖ De Hebreeuwse titel van het boek, *Debarim*, "woorden" verwijst naar de profetische woorden van Mozes in **vers 3**. Dit weergalmt de laatste woorden van het boek Numeri, waarin staat "dit zijn de geboden" (**Numeri 36:13**). Deze "woorden" zijn de geboden van God.

DEUTERONOMIUM II.

Dit boek bevat vier toespraken:

- 1) Een historisch proloog (**Deuteronomium 4:44-28:6**).
- 2) Een overzicht van de wet (**Deuteronomium 4:44-28:6**).
- 3) Een oproep om zich aan het verbond te houden (**Deuteronomium 29-30**).
- 4) Een laatste oproep om de wet, het lied van Mozes, zijn zegen en afscheid te lezen en te gedenken voordat hij sterft (**Deuteronomium 31-34**).

De algemene structuur van het boek is te vinden in de eerste drie toespraken. Het volgt de structuur van de oude verbonden tussen vazallen en hun meesters (Egyptenaren en Hethieten):

- ✚ Inleiding (**Deuteronomium 1:1-5**).
- ✚ Historische proloog (**Deuteronomium 1:6-4:49**).
- ✚ Bepalingen: algemene (**Deuteronomium 5-11**).
- ✚ Bepalingen: specifieke (**Deuteronomium 12-26**).
- ✚ Zegeningen en vloeken (**Deuteronomium 27-28**).
- ✚ Verbondstrouw en getuigen (**Deuteronomium 29-30**).

B DE GROTE STRIJD.

"Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd." (**Ezechiël 28:15**)

- ❖ God is liefde. Alles wat van Hem komt is liefde. Hij wil dat Zijn schepselen Hem liefhebben met heel hun hart (**Deuteronomium 6:5**).
- ❖ Maar alleen vrijwillig liefhebben is liefde. Daarom schiep God vrije en rationele wezens die konden begrijpen en kiezen.

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” 1 Johannes 4:8 (HSV)

- ❖ Vrijheid kwam met een risico. Een vrij, volmaakt wezen zou kunnen besluiten om God niet meer lief te hebben, Gods soevereiniteit in twijfel te trekken, en in opstand te komen tegen zijn Schepper.
- ❖ Zo begon de opstand van Lucifer. Hij was een volmaakte en prachtige engel in een verheven positie, maar hij begeerde een nog hogere positie (**Ezechiël 28:11-19; Jesaja 14:12-15**).

C DE OPSTANDIGE MENSHEID.

“Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.” (Genesis 6:12)

- ❖ Een derde van de engelen steunde de rebellie van Lucifer (**Openbaring 12:4**). Helaas besloten Adam en Eva ook om hem te geloven in plaats van op God te vertrouwen (**Genesis 3:4-6**). Op dat moment raakte de aarde diep betrokken bij de Grote Strijd.
- ❖ De aarde werd snel doordrongen van haat (**Genesis 4:8**). Bijna alle mensen hielden op God lief te hebben en te eren, en werden in toenemende mate verdorven. Toen besloot God de opstandige wezens te vernietigen door een vloed (**Genesis 6:13**).
- ❖ Kort na de Vloed begonnen ze echter hun afgoden te aanbidden en trots te zijn op hun eigen werken. God moest opnieuw ingrijpen. Hij vernietigde de toren van Babel, maakte hun communicatie door verschillende talen moeilijk en verstrooide hen (**Genesis 11:5-8**).

D HET ZAAD VAN ABRAHAM.

“...in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12:3)

- ❖ Na de verstrooiing in Babel riep God een man — Abram, d.w.z. Abraham — zodat hij en zijn nakomelingen de kennis over God zouden behouden en het Verlossingsplan met alle anderen zouden delen.
- ❖ Abrahams familie was niet volmaakt, en ze werden tot slaaf gemaakt in Egypte. Maar God had nog steeds de controle.
- ❖ Het zaad van Abraham (het volk van Israël) leefde ver van de waarheid te midden van onwetendheid en fouten. Niettemin bevrijdde God hen uit Egypte met Zijn krachtige hand door Zijn dienaar Mozes. Hun missie was om het Beloofde Land te beërven en een licht te zijn dat alle andere naties zou zegenen.

E HET VERBOND BIJ SINAI.

“Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.” (Exodus 19:5)

- ❖ De bevrijding uit Egypte was absoluut geweldig. Het bloed van de lammeren op de deurposten markeerde het begin van hun vrijheid. Toen werd de zee verdeeld. God leidde Zijn volk naar de berg Sinai, wonder na wonder. Hij sloot daar een speciaal verbond met hen.
- ❖ Het verbond bepaalde de verbintenis om de Tien Geboden en de rest van de wetten te gehoorzamen, maar het was een verbond van genade. Het volk van Israël was speciaal omdat God hen had uitgekozen, niet omdat ze unieke eigenschappen bezaten of iets speciaals konden bieden (**Deuteronomium 7:7-8**).
- ❖ Het volk van Israël beloofde plechtig om zich aan het verbond te houden. God gebruikte wederom bloed om het verbond opnieuw te bezegelen door ze ermee te besprenkelen (**Exodus 24:7-8**).

F 40 JAAR IN DE WOESTIJN.

“Want de HEERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze veertig jaar is de HEERE, uw God, met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken.” (Deuteronomium 2:7)

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” 1 Johannes 4:8 (HSV)

- ❖ Hoewel het volk goede bedoelingen had, konden ze het verbond niet nakomen. De eerste keer dat Mozes weg was, bouwden ze een afgod en aanbaden die (**Exodus 32:1**).
- ❖ Toen ze op het punt stonden Kanaän binnen te gaan, verloren ze hun geloof (**Numeri 14:3-4**). Ondanks alle wonderbaarlijke dingen die ze hadden gezien, weigerden ze God te gehoorzamen.
- ❖ God hield hen als een bestraffing 40 jaar in de woestijn, totdat een nieuwe generatie klaar was om het Beloofde Land te beërven.
- ❖ Mozes had de leiding om de nieuwe generatie aan te moedigen en het verbond met hen te vernieuwen. Dit is waar Deuteronomium over gaat.

SAMENVATTING EN NOTITIE

Voordat het volk van Israël het beloofde ingaat, houdt Mozes het volk de Wet en het verbond met God voor. Daarna zegent hij hen. Hun missie was om het Beloofde Land te beërven en een licht te zijn dat alle andere naties zou zegenen. Het volk van Israël beloofde plechtig om zich aan het verbond te houden. God gebruikte wederom bloed om het verbond opnieuw te bezegelen door ze ermee te besprenkelen. Maar door ontrouw aan God en het gesloten verbond, werd de oude generatie uitgesloten van het beloofde land. Mozes bemoedigde de jongere generatie om de Heer trouw te zijn. Laat ons niet vervallen in ongehoorzaamheid maar in geloof voortgaan op het pad naar het hemelse Kanaän.

“De beginselen uit het boek Deuteronomium, gegeven voor het onderricht van Israël, moeten door Gods volk tot het einde der tijden gevolgd worden. Ware voorspoed is afhankelijk van de voortzetting van onze verbondsrelatie met God.” E.G. WHITE (Profeten en koningen, H. 46 [“GODS PROFETEN STONDEN HEN TERZIJDE], pag. 347

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” 1 Johannes 4:8 (HSV)
