

**“En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.”**

1 Korintiërs 10:3,4 (NBV)

## INLEIDING

Mozes blikte terug op de geschiedenis van Israël in zijn eerste toespraak in Deuteronomium. Hij herinnerde de mensen eraan hoe God hen de afgelopen veertig jaar in de woestijn had behandeld.

Wat deed God met het volk van Israël en de volkeren die ze ontmoetten?

### 1 A GOD IS VERDRAAGZAAM.

*"Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt." (Exodus 32:32)*

- ❖ God Zelf zei tegen de Israëlieten: *"Gij zult u geen gesneden beeld maken."* Ze bouwden echter onmiddellijk een gouden kalf en aanbaden het.
- ❖ Vanwege deze zonde kwam Mozes tot God om voor hen te bemiddelen. Hij vroeg God om hun zonden te "dragen" (wat de juiste vertaling is van "vergeven" in **Exodus 32:32**).
- ❖ Dat is wat God deed aan het kruis. Jezus droeg „de ongerechtigheid van ons allen”. (**Jesaja 53:6**)
- ❖ Mozes bemiddelde voor het volk als een voorbeeld van de ware Middelaar, Jezus (**Hebreeën 7:25**).

### B GOD VERVULT.

*"Nu geschiedde het in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de kinderen van Israël sprak overeenkomstig alles wat de Heer hem als geboden aan hen had gegeven" (Deuteronomium 1:3)*

- ❖ De Israëlieten weigerden Kanaän binnen te gaan, dus strafte God hen. Ze moesten 40 jaar door de woestijn zwerven; een jaar voor elke dag dat de spionnen het land hadden onderzocht (**Numeri 14:34**).
- ❖ Precies 40 jaar daarna leidde God Israël weer naar Kanaän. God is almachtig, Hij vervult stipt Zijn beloften.

Dat was niet de enige keer dat de gebeurtenissen die God had voorzien, minutieus in vervulling gingen

PROFETIE	TIJDPERIODE	VERVULLING
Daniël 9:24-27	70 weken (490 jaar)	457 v. Chr. - 34 na Chr.
Daniël 8:14	2300 dagen/jaar	457 v. Chr. - 1844 na Chr.
Daniël 7:25; Openbaring 12:6,14; 13:5	1260 dagen/jaren	538 n. Chr. – 1798 na Chr.



**“En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.”**

**1 Korintiërs 10:3,4 (NBV)**

## C GOD ZEGENT.

*“Moge de HEERE, de God van uw vaders, aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent, en moge Hij u zegenen, zoals Hij tot u gesproken heeft!” (Deuteronomium 1:11)*

- ❖ God had Israël tijdens hun 40-jarige pelgrimstocht gezegend (**Nehemia 9:21**). Mozes verlangde ernaar dat het volk in Kanaän gezegend zou zijn en nog talrijker zou worden.
- ❖ te kunnen toedienen (**Deuteronomium 1:12-13**).
- ❖ Het volk van God was goed georganiseerd in de woestijn. Die organisatie bleef in Israël. God wil vandaag ook een georganiseerd volk (Kerk).
- ❖ Organisatie omvat een verenigd lichaam van mensen die verschillende rollen vervullen op basis van hun gaven. Op deze manier kunnen Gods zegeningen op de best mogelijke manier worden beheerd.

## D GOD VERGEEFT.

*“Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier toe.” (Numeri 14:19)*

- ❖ Toen Israël weigerde om Kanaän binnen te gaan, besloot God hen te vernietigen (**Numeri 14:11-12**). Mozes bemiddelde opnieuw ten behoeve van hen (**Numeri 14:13-17**).
- ❖ De volken rond Israël wisten hoe God hen uit Egypte had verlost. Als God hen zou vernietigen, zou Zijn reputatie in het geding komen: "Omdat de Here dit volk niet kon brengen naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in de woestijn omgebracht." (**Numeri 14:16 NBG**).
- ❖ Ze konden alleen een licht worden voor andere naties als ze vergeven werden. God moet verheerlijkt worden in Zijn volk. De heerlijkheid en goedheid en liefde en kracht van God moeten worden geopenbaard in Zijn kerk, door wat Hij doet door Zijn volk.

## E GOD STRAFT.

*“De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amoriëten is tot nu toe niet vol.” (Genesis 15:16)*

- ❖ Oorlog, dood, vernietiging. Dit is de andere kant van de verovering van het Beloofde Land. Die vernietiging was al begonnen met de landen van Sihon en Og (**Deuteronomium 2-3**). Waarom gaf God toestemming voor die slachting?
  - 🕊️ God bood altijd vrede aan voordat hij oorlog toestond (Deut. 2:26-29). Die mensen kozen hun eigen lot door vrede te verwerpen (**Deuteronomium 2:30**).
  - 🕊️ Die naties hadden het punt bereikt waarbij terugkeer niet mogelijk was. Hun slechtheid was endemisch (als een inheemse ziekte) geworden (**Genesis 15:16**).
- ❖ Als we de geschiedenis bekijken van de naties en mensen die God respecteerden en op God vertrouwden, dan zien we dat ze van de ondergang werden gered (bijvoorbeeld Rachab en de Gibeonieten).

## SAMENVATTING EN NOTITIE

God komt altijd Zijn beloften na, ook al begrijpen wij niet altijd Zijn handelingen. Hij had Abraham beloofd om zijn nageslacht naar het beloofde land, Kanaän te brengen. Het was Gods bedoeling dat Israël een voorbeeld zou zijn voor de volkeren om hen heen. Hoewel het volk trouw aan God

---

**“En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.”**

**1 Korintiërs 10:3,4 (NBV)**

---

had beloofd, verviel het in zonde en werd het opstandig tegenover hun Bevrijder. Mozes pleitte met God en was bereid om zijn leven te geven voor het redden van het volk.

De opstandige generatie die Kanaän niet wilde ingaan, stierf uit in gedurende de 40 jaar van rondzwervingen in de woestijn. Uiteindelijk trok een jongere generatie, die bereid was de Heer te dienen, het beloofde Land binnen. Laten wij niet ontmoedigd raken maar vasthouden aan de belofte van Jezus dat Hij zal terugkomen om ons naar het Hemelse Kanaän te brengen. Tijdens dit wachten hebben wij als kinderen van God, het voorrecht en de plicht om een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

**“De geschiedenis van de kinderen van Israël is geschreven tot onze vermaning en onderwijzing over wie de einde van de wereld is gekomen. Zij die in deze laatste dagen standvastig in het geloof willen staan en uiteindelijk toegang willen krijgen tot het hemelse Kanaän, moeten de waarschuwende woorden van Jezus Christus tot de Israëlieten ter harte nemen. Deze lessen werden aan de kerk in de woestijn gegeven om voor altijd door Gods volk en hun generaties bestudeerd en opgevolgd te worden. De ervaring van het volk van God in de woestijn zal de ervaring zijn van Zijn volk in dit tijdperk. Waarheid is een waarborg door alle tijden heen voor hen die vasthouden aan het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.” ELLEN G. WHITE (THE UPWARD LOOK, 6 augustus)**