
Kerntekst: **“Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.”** (Hebreeën 10:36, NBG)

INLEIDING

Het boek Hebreeën bevat diepe oproepen om Jezus te volgen en te leven volgens de bekende leer. De auteur was zich bewust van de strijd van de gelovigen. Hij schreef over het enthousiasme wanneer we de waarheid aanvaarden, de moeilijkheden bij het dienen van Jezus, de verleidingen om de weg te verlaten en volharding tot het einde.

Dit boek staat vol theologische lessen, maar bevat ook praktische adviezen voor ons.

A HET BOEK “HEBREEËN”.

“Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten...” (Hebreeën 1:1 NBV)

❖ Het boek Hebreeën begint niet met het noemen van de auteur en de ontvanger zoals brieven gewoonlijk doen (hoewel het op dezelfde manier als een brief eindigt in **Hebreeën 13:22-25**). Hebreeën is in plaats daarvan een preek:

1. De auteur typeert zijn werk als een “vermanend woord” (**Hebreeën 13:22**; vgl. **Handelingen 13:15**), en hij gebruikt het meervoud van de eerste persoon (wij/ons/onze).
2. Er zijn verschillende verwijzingen naar “spreken” en “horen” (**Hebreeën 2:5; 5:11; 6:9; 8:1; 11:32**).
3. Er is een afwisseling tussen uiteenzetting en vermaning.
4. De thema's worden geïntroduceerd als in een mondelinge vorm van redevoering.

❖ Dit verklaart ook waarom de stijl van dit boek anders is dan de rest van de brieven van Paulus.

B DE WAARHEID KENNEN. (zondag)

“Hoe durven wij dan te denken dat wij de straf zullen ontlopen, als wij geen ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus Zelf is bekendgemaakt en aan ons is doorgegeven door de mensen die Hem hebben gehoord!” (Hebreeën 2:3 HB)

❖ De Hebreeërs die de toespraak van Paulus hoorden, hadden in Jezus geloofd. Ze hadden Jezus echter niet ontmoet, maar hadden mensen over Hem horen prediken. Die prediking kwam met wonderen en de tussenkomst van de Heilige Geest (**Hebreeën 2:3-4**).

❖ Ze geloofden dat hun zonden waren vergeven (**Hebreeën 6:1**), ze hadden de Heilige Geest ontvangen (**Hebreeën 6:4**) en het Koninkrijk van God was gevestigd in hun leven (**Hebreeën 12:28**).

❖ Het waren geen pas bekeerde “kinderen van het geloof”, maar volwassen christenen (**Hebreeën 5:12**).

C LIJDEN VOOR CHRISTUS. (maandag)

“Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen.” (Hebreeën 10:32)

❖ De Hebreeën kregen na hun bekering te maken met sterke tegenstand. “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (**2 Timotheüs 3:12**).

❖ De publieke vijandigheid tegen de christenen was een reactie op hun onderscheidende religieuze verplichtingen. Door hun voorbeeldig gedrag voelden andere mensen zich schuldig.

Kerntekst: **“Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.”** (Hebreeën 10:36, NBG)

- ❖ Sommige christenen waren gevangen gezet en geslagen, en anderen hadden hun bezittingen verloren (**Hebreeën 10:33-34**). Daarom moedigde Paulus hen aan om trouw te zijn en Mozes na te volgen die ervoor koos om “liever met het volk van God slecht behandeld [...]” (**Hebreeën 11:25**).

D DE UITDAGINGEN VAN HET GELOOF. (dinsdag)

“Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u ziet naderen.” (Hebreeën 10:25)

- ❖ De vervolging had een impact op de Hebreeën. Het advies van Paul belicht enkele van hun problemen:
 1. Verleidingen (**2:18**), Ongeloof (**3:12**), Zwakte (**4:15**).
 2. Het stoppen met vergaderen (**10:25**), Ontmoediging (**12:3, 12**).
 3. Diverse zonden (**13:4-5**), Leerstellige fouten (**13:9**).
- ❖ Net als bij Elia leidde een grote overwinning van het geloof tot latere verzwakking en gebrek aan vertrouwen (**1 Kon. 19:1-4**).

E HET WERK VAN DE GELOVIGEN.) (woensdag)

“Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.” (Hebreeën 2:1)

- ❖ Wat kunnen we doen om de ontmoedigde gelovigen en degenen die beginnen op te geven, te helpen?
- ❖ God behandelde Elia liefdevol in zijn ontmoediging (**1 Koningen 19:5-8**). Hij berispte vriendelijk zijn houding (**1 Koningen 19:9**) en gaf hem iets te doen (**1 Koningen 19:15-18**).
- ❖ Paulus behandelde zijn toehoorders ook liefdevol (**Hebreeën 6:1-3**). Voorzichtig berispte hij hun houding (**Hebreeën 2:1**) en gaf hun toen iets te doen.
 1. Blijf liefhebben (**Hebreeën 13:1**).
 2. Wees gastvrij (**Hebreeën 13:2**).
 3. Help de gevangenen en de misbruikten (**Hebreeën 13:3**).
 4. Volg hun voorgangers na (**Hebreeën 13:7**).

F DE TOEKOMST ONDER OGEN ZIEN. (donderdag)

“[...] En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus [...]” (Hebreeën 12:1-2)

- ❖ Net als de Hebreeën leven we in de “laatste dagen” (**Hebreeën 1:2**) en we wachten op de vervulling van de beloften (**Hebreeën 10:37**). Daarom kunnen we ook het advies van Paulus omarmen.
- ❖ Hebreeën gedenkt de problemen waarmee het volk van God te maken had voordat ze Kanaän binnengingen, en hun ongeloof (**Hebreeën 3:7-11**).
- ❖ We worden aangemoedigd om dat ongeloof te vermijden (**Hebreeën 3:12-13**), om vast te houden aan ons geloof (**Hebreeën 10:38-39**), om onze ogen op Jezus te richten (**Hebreeën 12:2**), om een leven te leiden van heiligheid en om volledig op God te vertrouwen (**Hebreeën 13:4-6**).

Kerntekst: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.” (Hebreeën 10:36, NBG)

NOTITIE

“We bevinden ons nog steeds te midden van de schaduwen en onrust van aardse activiteiten. Laten we zeer ernstig nadenken over het gezegende hiernamaals. Laat ons geloof door elke wolk van duisternis doordringen en Hem aanschouwen Die stierf voor de zonden van de wereld [...] Laten we bemoedigd zijn door de gedachte dat de Heer spoedig zal komen. Laat deze hoop ons hart verblijden. ‘Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven.’ Hebreeën 10:37. Gezegend zijn die dienaren die, wanneer hun Heer komt, wakend gevonden zullen worden.” **Ellen G. White (Testimonies for the Church, boek 9, hoofdstuk 37, pag. 286 — "The Reward of Earnest Effort")**