

“..nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heeal geschapen heeft, Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld...” (Hebreeën 1:2, 3, NBV)

INLEIDING:

Paulus introduceert Jezus in **Hebreeën 1:1-5**, net nadat hij heeft nagedacht over Gods openbaring door de profeten in het verleden. Jezus deelde de menselijke geschiedenis letterlijk in tweeën. Hij was de beloofde "Zoon", verwekt door God. Hij is de glans van Zijn heerlijkheid. Hij is echter God Zelf, de Schepper van het universum.

A “IN DEZE LAATSTE DAGEN” (zondag)

“..in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.” (Jeremia 23:20)

- ❖ De uitdrukking "laatste dagen" (of "laatste dagen") verwijst meestal naar een onbepaald moment in de toekomst (jaren of zelfs eeuwen vanaf het heden) [**Deuteronomium 4:30; Daniël 2:28**].
- ❖ Deze uitdrukking wordt echter gebruikt in **Handelingen 2:17, Hebreeën 1:2 en 1 Petrus 1:20** om te verwijzen naar de tijd van Paulus en Petrus. Daarom begonnen de "laatste dagen" tijdens de eerste komst van Jezus.
- ❖ De dood van Jezus bepaalde de toekomst van deze wereld, hoewel het einde nog moet komen. Wat de Vader begon bij de eerste komst van Jezus, zal worden voltooid bij Zijn tweede komst.

 **In de laatste dagen:** Jezus → Wij zijn nieuwe schepsels → Het koninkrijk van God is onder ons.

 **In de eindtijd:** We zullen weer opstaan uit de dood → God zal een nieuwe schepping maken → Het eeuwige koninkrijk zal worden gevestigd.

B “HIJ HEEFT TOT ONS GESPROKEN DOOR ZIJN ZOON” (maandag)

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon [...]” (Hebreeën 1:1-2)

- ❖ God had 1000 jaar door de profeten gesproken, van Mozes tot Maleachi. Daarna was er slechts stilte.
- ❖ Na ongeveer 400 jaar stilte sprak God door Zijn Zoon, Jezus Christus.
- ❖ Het Woord van God dat de profeten in het Oude Testament deelden, was eindelijk volkomen duidelijk. Jezus Christus vervulde Gods beloften en er werden nieuwe beloften gegeven.
- ❖ God kan voor ons doen wat Hij voor de Zoon deed. Jezus was bijvoorbeeld gezeten aan Gods rechterhand (**Hebreeën 1:13**), en wij zullen ook met Hem op Zijn troon zitten (**Openbaring 3:21**).

C “DE AFSTRALING VAN ZIJN HEERLIJKHEID” (dinsdag)

“Die [Jezus], zijnde de afstraling van Zijn heerlijkheid en het uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon [...], is gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge” (Hebreeën 1:3)

- ❖ Jezus is de afstraling, het licht dat voortkomt uit de heerlijkheid van de Majesteit (God de Vader). Hij is ook het beeld van Zijn persoon: *“Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9)*
- ❖ Wat is heerlijkheid (glorie)? Over het algemeen wordt de heerlijkheid van God getoond wanneer God op een gesluierde manier verschijnt. Zijn heerlijkheid en Zijn tegenwoordigheid

“..nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft, Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld...” (Hebreeën 1:2, 3, NBV)

gaan samen (**Exodus 16:10; 1 Samuël 15:29; 2 Kronieken 5:14; Psalm 26:8; Ezechiël 1:28**).

- ❖ Jesaja zei het volgende over Jezus' werk: *“De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden”* (**Jesaja 40:5** Luth. vert.) God heeft Jezus geopenbaard als het licht van de wereld (**Johannes 1:18; Johannes 17:26**).

D “HIJ MAAKTE HET HEELAL [...] EN HOUDT ALLE DINGEN IN STAND” (woensdag)

“Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de Enige die de hemel heeft uitgespannen, Die Zelf de aarde heeft uitgespreid.” (**Jesaja 44:24**)

- ❖ Jezus wordt geïntroduceerd als Schepper en Onderhouder in **Hebreeën 1:2-3**. In het Oude Testament werd God geïntroduceerd als de enige Schepper en Onderhouder van het universum (**Nehemia 9:6**).

- ❖ Daarom is Jezus meer dan de “afstraling” van God. Hij is God Zelf. God is in staat om te scheppen, en niets werd geschapen (**Kolossenzen 1:16**) of bestaat (**Kolossenzen 1:17**) zonder Hem.

- ❖ Jezus heeft ons niet alleen geschapen, maar ondersteunt ons ook. Elke ademhaling, elke hartslag en elk moment van ons bestaan wordt gevonden in Hem; Jezus, het fundament van al hetgeen dat is geschapen.

- ❖ “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij...” (**Handelingen 17:28**).

E “VANDAAG HEB IK U VERWEKT” (donderdag)

“Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: ‘U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt’? En verder: ‘Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?’” (**Hebreeën 1:5**)

- ❖ Hoe kan Jezus tegelijkertijd Schepper en schepsel (verwekte) zijn?

- ❖ **Hebreeën 7:3** bevestigt dat Jezus "noch begin van dagen noch einde van leven" heeft. Hij is eeuwig, dus Hij is niet geschapen.

- ❖ Hij werd "zoon" genoemd nadat hij als persoon was geïncarneerd (**Lukas 1:32; Johannes. 1:14**). De term "verwekt" verwijst echter niet naar de incarnatie van Jezus..

- ❖ Onesimus en de Korinthiërs werden verwekt door Paulus (**Filemon 1:10; 1 Korinthiërs 4:15**). Op dezelfde manier werd Jezus door de Vader als Zoon verwekt of "geadopteerd" toen Hij opstond en aan Zijn rechterhand zat (**Romeinen 1:3-4**). Zo vervulde Jezus Zijn Messiaanse werk als Koning uit Davids zaad (**2 Samuël 7:12-14**).

“Als een persoonlijk wezen heeft God Zichzelf geopenbaard in Zijn Zoon. Jezus, de afstraling van de heerlijkheid van de Vader, 'en het uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon' (Hebreeën 1:3), werd op aarde in de gedaante van een man gevonden. Als een persoonlijke Verlosser kwam Hij naar de wereld. Als een persoonlijke Verlosser is Hij opgevaren naar de hemel. Als een persoonlijke Verlosser bemiddelt Hij in de hemelse rechtbanken [...]

Christus, het Licht van de wereld, versluisde de oogverblindende pracht van Zijn goddelijkheid en kwam als mens onder de mensen leven, opdat zij, zonder te worden verteerd, hun Schepper zouden leren kennen.” Ellen G. White (Testimonies for the Church, boek 8, hoofdstuk 43, pag. 265)