

---

**Kerntekst:** “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Psalm 119:11, HSV)

---

## INLEIDING

In de 16e eeuw begon het werk dat 200 jaar eerder was begonnen door Wycliffe, ‘de ster van de Reformatie’, helder te schijnen. De pracht van de hervorming was gearriveerd. Deze hervorming was gebaseerd op vijf fundamentele punten:

1. Sola Scriptura (Alleen de Schrift)
  2. Sola gratia (alleen genade)
  3. Sola fide (geloof alleen)
  4. Solus Christus (alleen Christus)
  5. Soli Deo gloria (aan God alleen de eer)
- 

## A DE BASIS VAN GELOOF:

### ❖ *Sola Scriptura / Soli Deo Gloria* – zondag.

*“Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten.” (Jeremia 15:16)*

- a) De hervormers van de 16e eeuw hebben de wereld letterlijk veranderd. Maar ze maakten duidelijk dat er niets bijzonders aan hen was. Het waren mensen die door God waren getransformeerd. Om deze reden verklaarden zij: *“Aan God alleen de eer”*.
- b) Hoe werd deze transformatie bij hen doorgevoerd? Het was het lezen van het Woord van God dat het wonder verrichtte. Wat heeft de Bijbel voor hen gedaan, en wat kan de Bijbel voor ons doen?
  - (1) Het is de basis van het geloof
  - (2) Door in zijn beloften te geloven hernieuwen we ons geloof en onze moed
  - (3) De bladeren zijn als de vrucht van de levensboom
  - (4) Straal vreugde, hoop en licht uit
  - (5) Het geeft ons richting, zekerheid, kracht en wijsheid
  - (6) Brengt ons wezen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel tot leven
- c) In die donkere tijden doordrenkte de Bijbel hun leven tot het punt dat ze hun leven gaven om trouw te blijven aan de leringen ervan. En doordrenkt het vandaag ook jouw leven?

### ❖ *DE BIJBEL BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN* – maandag.

*“En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.” (Handelingen 12:24 HSV)*

- a) Tyndale (1494-1536) probeerde de fouten in Wycliff’s Bijbel (vertaald uit het Latijn) te corrigeren, door een directe vertaling uit de oorspronkelijke talen te maken. Hij publiceerde het Nieuwe Testament, vertaald uit het Grieks.
- b) Miles Coverdale zette het werk van Tyndale voort en vulde het aan met de vertaling van het Oude Testament vanuit de Hebreeuwse originelen. Zo werd in 1535 de eerste gedrukte bijbel in het Engels gepubliceerd.

**Kerntekst: “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Psalm 119:11, HSV)**

- c) Deze versie diende als basis voor de meest gebruikte Bijbelvertaling onder Engelssprekenden: de King James Version, gepubliceerd in 1611. Het werk van Tyndale, Coverdale en de geleerden die de KJV hebben opgesteld, heeft miljoenen mensen beïnvloed en hen naar de wereld gebracht. kennis van God.
- d) Vreemd genoeg was een man die de Reformatie nooit openlijk omarmde een onmisbare hulp bij deze vertalingen: Erasmus van Rotterdam, die destijds het Nieuwe Testament in het Grieks publiceerde (dat als basis diende voor alle vertalingen van de hervormers).
- e) Terwijl de Engelse versies van de Bijbel werden voorbereid en gepubliceerd, vertaalden andere hervormers de Bijbel ook in hun moedertaal. Op deze manier kon de Bijbel rechtstreeks gelezen worden door de inwoners van Europa en de nieuw ontdekte “Nieuwe Wereld”:
  - (1) Martin Luther: Duits (1534)
  - (2) Pierre Robert Olivétan : Frans (1535)
  - (3) Brest Bible: Pools (1563)
  - (4) Casiodoro de Reina: Spaans (1569)
  - (5) Kralice Bible: Tsjechisch (1579)
  - (6) Jonas Bretkunas: Litouws (1579)
  - (7) Jurij Dalmatin: Sloveens (1584)
  - (8) Giovanni Diodati: Italiaans (1607)
  - (9) João Ferreira de Almeida: Portugees (1691)

❖ **DE BIJBELVERTALER –dinsdag.**

*“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;” (2 Petrus 1:20 HSV)*

- a) Toen Maarten Luther de Bijbel voor het eerst in het Latijn las, veranderde zijn leven.
- b) Terwijl hij door de bladzijden bladerde, was hij zich ervan bewust dat een hogere macht zijn geest verlichtte. Het Evangelie werd levend en effectief. De duistere tradities vervaagden en de genade van Christus ontstond. Welke kracht verlichtte zijn geest?
- c) De Heilige Geest, de enige geautoriseerde uitlegger van de Bijbel, was degene die de waarheden die erin staan openbaarde. En dezelfde Heilige Geest wordt ons gegeven, zodat wij het ook kunnen begrijpen! (**Johannes 14:26; 16:13**).
- d) Vanaf dat moment was het duidelijk dat er geen harmonie kon bestaan tussen de tradities die door de officiële kerk werden onderwezen en de waarheden die in de Bijbel staan. De enige regel voor geloof en gedrag staat in de Bijbel en wordt aan ons geopenbaard door de Heilige Geest.

**Kerntekst:** “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Psalm 119:11, HSV)

“De prediking van het woord zal geen nut hebben zonder de voortdurende aanwezigheid en hulp van de Heilige Geest. Dit is de enige effectieve leraar van goddelijke waarheid. Alleen wanneer de waarheid door de Geest naar het hart wordt begeleid, zal zij het geweten bezielen of het leven transformeren. Iemand zou in staat kunnen zijn de letter van het woord van God te presenteren, hij zou bekend kunnen zijn met al zijn geboden en beloften; maar tenzij de Heilige Geest de waarheid duidelijk maakt, zullen geen zielen op de Rots vallen en gebroken worden” **ELLEN G. WHITE (DE WENS DER EEUWEN [THE DESIRE OF AGES], pag. 671-672)**

## B DE BASIS VAN REDDING:

### ❖ *Sola gratia / sola fide / solus Christus* - woensdag.

*“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God” (Efeze 2:8)*

- a) Er komen drie fundamentele waarheden naar voren uit de **Efeziërs 2:8**.
  - (1) Wij zijn gered door genade alleen
  - (2) Het middel om genade te bereiken is alleen door het geloof
  - (3) Dit is het geschenk van God, het geschenk van zijn Zoon: Christus alleen
- b) Vanwege onze zonde zijn we veroordeeld tot de eeuwige dood (Romeinen 6:23a). God heeft echter in een manier voorzien om onze schuld af te betalen en ons eeuwig leven te geven (**Romeinen 6:23b**).
- c) En waarom hebben we God nodig om onze schuld te betalen? Omdat we het op geen enkele manier kunnen betalen (**Ps. 49:8; Ef. 2:9**)
- d) Toen Maarten Luther ontdekte dat Christus zijn enige bron van verlossing was, begon hij die waarheid te prediken. Duizenden, die geketend waren door het bedrog van de vijand, werden bevrijd en getransformeerd.
- e) Hoewel verlossing gratis is, waren de kosten oneindig en voldoende voor iedereen (**Johannes 3:16; Rom. 8:32**).

### ❖ *Groei in genade* - donderdag.

*“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” (2 Petrus 3:18)*

- a) Tijdens de Middeleeuwen dachten mensen erover om hun redding (en die van hun voorouders) te verdienen door massa's, stieren, snijwonden, pelgrimstochten...
- b) Dit alles was verontrustend. Het was nooit genoeg. Tot ze de genade van Christus ontdekten. Vanaf dat moment voelden ze zich werkelijk vrij.
- c) Heeft die vrijheid hen ertoe gebracht de Wet te verachten of te gehoorzamen?
- d) John Wesley (1703-1791), een van de grondleggers van de Methodistenbeweging, was ontroerd toen hij Luthers inleiding tot de Romeinen las. Zijn nieuwe geloof bracht hem ertoe groei in de genade te zoeken.

---

**Kerntekst: “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Psalm 119:11, HSV)**

---

- e) Het besef dat hij door genade gered was, bracht hem er niet toe de Wet te verachten, maar deze nauwkeuriger te bestuderen, zodat zijn leven steeds meer in harmonie zou komen met het leven dat Christus van hem verwachtte.

“Het grote principe dat door deze hervormers werd gehandhaafd – hetzelfde principe dat werd vastgehouden door de Waldenzen, door Wycliff, door John Huss, door Luther, Zwingli en degenen die zich met hen verenigden – was het onfeilbare gezag van de Heilige Schrift als geloofsregel. en oefenen. Ze ontkenden het recht van pausen, raden, vaders en koningen om het geweten in religieuze zaken te beheersen. De Bijbel was hun autoriteit, en door de leer ervan testten zij alle leerstellingen en beweringen. Het geloof in God en Zijn woord steunde deze heilige mannen toen zij hun leven op de brandstapel gaven. ‘Wees gerust,’ riep Latimer uit tot zijn medemartelaar toen de vlammen op het punt stonden hun stemmen tot zwijgen te brengen, ‘we zullen vandaag, door Gods genade, in Engeland zo’n kaars aansteken, waarvan ik vertrouw dat die nooit zal worden gedoofd.’” — **Werken van Hugh Latimer 1:8 – ELLEN G. WHITE (DE GROTE STRIJD, blz. 249)**