

Kerntekst: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” (Jesaja 40:8, HSV)

INLEIDING

Na de dood van de grote hervormers stagneerde de hervorming. De gereformeerde kerken werden koud, rigide en intolerant.

Er vonden grote veranderingen plaats in de politieke en filosofische wereld. De wijdverbreide instabiliteit bracht sommigen, zoals de Pelgrims, ertoe hun huizen te ontvluchten en hulp te zoeken in het ‘land van de vrijen’, Noord-Amerika. In Europa brak de crisis uit in de vorm van een revolutie. Frankrijk was de eerste atheïstische staat in het moderne Europa.

Tot dat moment had God zijn ‘twee getuigen’ bewaard. Wat gebeurde er met hen tijdens deze kritieke momenten in de geschiedenis?

A WIE ZIJN DE TWEE GETUIGEN? - zondag.

“Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.”

(Openbaring 11:4)

- De vermelding van de twee olijfbomen en de twee kandelaars (**Openb. 11:4**) brengt ons bij het visioen van **Zacharia 4**. Daarin produceren de olijfbomen de olie die een zevenarmige kandelaar voedt (**Zach. 4:1-3, 12**).
- De olijfbomen zijn *“de twee gezalfden”* die, samen met de kandelaar, *“het woord van de Heer”* vertegenwoordigen (**Zach. 4:6, 14**). Dat wil zeggen, het Oude en Nieuwe Testament.
- **Openbaring 11** gebruikt Mozes en Elia als symbolen en zegt over deze twee getuigen:
 - Ze zijn gekleed in een zak (3): De Bijbel werd in moeilijke tijden bewaard
 - Zij staan voor God (4): God liet niet toe dat zijn woord verdween
 - Als iemand hen kwaad wil doen, komt er vuur uit hen (5): De Bijbelse boodschap ‘verslindt’ zijn vijanden (**Jeremia 5:14**)
 - Ze sluiten de hemel zodat het niet regent (6a): Hij die de Bijbel verwerpt, wordt verstoken van de regen van de Heilige Geest (de olie). **Jeremia 5:14**
 - Ze veranderen water in bloed en veroorzaken plagen (6b): Alleen degenen die de Bijbel bestudeerden, werden verlost van de plagen en geestelijke duisternis van de Middeleeuwen
- Net als Mozes en Elia zou de Bijbel grote vervolgingen ondergaan; het zou strijden met atheïstische regeringen; het zou brandende hartstochten aanwakkeren... De geschiedenis bevestigt de juistheid van deze profetie.

B HOE LANG GEVEN ZIJ HUN GETUIGENIS? - maandag

“En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.” (**Openbaring 11:3**)

- **Openbaring hoofdstuk 11** begint met een visioen van het hemelse heiligdom en van degenen die aanbidden voor het reukofferaltaar (**Openbaring 11:1**).
- De Hof van het Hemels Heiligdom is de aarde, waar de *“heidene”* – ongelovigen – de *“heilige stad”* – het volk van God – gedurende 42 maanden vertrappen (**v. 2**).
- In die tijd zou het Woord van God gekleed zijn in een **“zak”** – grote ontberingen – (**v. 3**) [42 maanden x 30 dagen = 1260 dagen (in profetie, 1260 jaar)].

Kerntekst: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” (Jesaja 40:8, HSV)

- Vanaf het jaar 538 begon de Roomse kerk geleidelijk haar traditie boven het Woord van God te stellen, waarbij ze het punt bereikte waarop ze het lezen van de Bijbel verbood en degenen ter dood veroordeelde die de Bijbel hadden, lazen of leefden volgens de geloofsovertuigingen ervan (doctrines).
- Tegen het einde van deze periode gaven de hervormers tijdelijk verlichting aan deze vervolging. (**Matt. 24:22**).

C HOE GINGEN ZE DOOD? - dinsdag

“En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.” (**Openb. 11:7**)

- De afgrond genoemd in **Openbaring 11:7** beschrijft de plaats waar demonen wonen (**Openbaring 9:11; 20:1-3; Lukas 8:30-31**). Het beest beschrijft een politieke of religieuze macht (zoals bij de andere beesten uit Openbaring en Daniël).
- Welke macht ontstond aan het einde van de 1260 jaar, dat wil zeggen rond het jaar 1798?
- De Franse Revolutie, die in 1789 begon, gaf aanleiding tot de zogenaamde “regering van terreur” (1793-1794), waardoor heel duidelijk werd wie achter deze regering zat: Satan en zijn demonen. Deze regering wordt op drie manieren genoemd (**Openb. 11:8**):
 - Sodom: Met de revolutie begon een periode van grote immoraliteit
 - Egypte: Atheïstische regering (**Ex. 5:2**), hoewel ze het niet erg vonden om de “godin van de rede” te aanbidden
 - Waar Jezus werd gekruisigd: Het offer van Jezus zal worden afgewezen
- Gedurende deze periode werd de religie afgeschaft en werd de Bijbel verboden en verbrand.

“De atheïstische macht die tijdens de Revolutie en de terreur in Frankrijk regeerde, voerde zo'n oorlog tegen God en Zijn heilige woord als de wereld nog nooit had gezien. De aanbidding van de Godheid werd door de Nationale Vergadering afgeschaft. Bijbels werden verzameld en publiekelijk verbrand met elke mogelijke uiting van minachting. De wet van God werd met voeten getreden. De instellingen van de Bijbel werden afgeschaft. De wekelijkse rustdag werd afgeschaft en in plaats daarvan werd elke tiende dag gewijd aan feestvreugde en godslastering. De doop en de communie waren verboden. En aankondigingen die opvallend boven de begraafplaatsen waren opgehangen, verklaarden dat de dood een eeuwige slaap was.” **ELLEN G. WHITE (DE GROTE STRIJD, pag. 273.2)**

D WANNEER WORDEN ZE OPGEWEKT EN GAAN ZE NAAR DE HEMEL? - woensdag

“En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen.” (**Openbaring 11:11**)

- Op 26 november 1793 vaardigde Parijs een decreet uit waarbij de religie werd afgeschaft. Dit decreet werd op 17 juni 1797 nietig verklaard. Gedurende deze periode van drie en een half jaar was Frankrijk verheugd en blij dat het “bevrijd” was van de tirannie van de religie, en de stem van de Bijbel tot zwijgen te hebben gebracht (**Openb. 11: 9-10**).

Kerntekst: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” (Jesaja 40:8, HSV)

- In plaats van tot zwijgen te worden gebracht of vernietigd, stond de Bijbel sterker op dan voorheen. Protestantse missies brachten de evangelieboodschap naar de uiteinden van de aarde (**Openbaring 11:11**).
- William Wilberforce richtte in 1804 het eerste Bijbelgenootschap op voor de massale verspreiding van de Bijbel. Het aantal bestaande exemplaren vermenigvuldigde zich met duizenden, totdat de Bijbel het eerste best verkochte boek ter wereld werd. Momenteel is de verspreiding van het Woord van God niet meer te stoppen. Het is door God in een situatie geplaatst waarin niemand het kan vernietigen (**Openb. 11:12**).

E WAT GEBEURDE ER DAARNA? - donderdag

“En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (**Openbaring 11:19**)

- Vanaf de ‘wederopstanding’ van de twee getuigen begint het laatste hoofdstuk van het kosmische conflict: de tijd van het einde.
- Deze tijd zal culmineren in de wederkomst, wanneer alle koninkrijken het bezit van Jezus zullen worden, en Hij voor eeuwig zal regeren (**Openb. 11:15**).
- Die tijd zal worden voorafgegaan door toorn onder de naties, en zal eindigen met de vernietiging van “zij die de aarde vernietigen” (**Openb. 11:18**).
- Al deze gebeurtenissen worden ingekaderd in een context van aanbidding in de hemel (**Openbaring 11:16-17**), die culmineert in het visioen van de ark van het verbond in het hemels heiligdom (**Openbaring 11:19**).
- Nu “de tijd van het oordeel” (**Openb. 11:18**) is aangebroken, wordt de norm van het Oordeel aan de wereld getoond: de tien geboden die in de ark van het verbond zijn vervat.

“De Heilige Geest staat naast iedere ware zoeker van Gods woord en stelt hem in staat de verborgen juwelen van de waarheid te ontdekken. Goddelijke verlichting komt in zijn geest, waardoor de waarheid met een nieuwe, frisse betekenis op hem wordt gedrukt. Hij is vervuld van een vreugde die nog nooit eerder is gevoeld. De vrede van God rust op hem. De kostbaarheid van de waarheid wordt als nooit tevoren gerealiseerd. Een hemels licht schijnt op het Woord, waardoor het lijkt alsof elke letter met goud getint is. God zelf spreekt tot het hart en maakt Zijn woord tot geest en leven.” **ELLEN G. WHITE (CHRISTUS WEERSPIEGELEN, 14 april**