

Kerntekst: “Zo'n Hoge priester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2, HSV)

Toen Jezus in 1844 niet terugkeerde, zoals aangegeven door de profetieën van 70 weken en 2300 dagen, was het noodzakelijk om de profetieën te herzien. En ze vonden dit:

| Daniël 7 | | Daniël 8 |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Leeuw met adelaarsvleugels | Babylon | |
| Beer met 3 ribben tussen de tanden | Medo-Perzië | Ram met 2 hoorns |
| Luipaard met 4 vleugels | Griekenland | Geit met een hoorn tussen de ogen |
| Verschrikkelijke beest met ijzeren tanden | Rome | Kleine hoorn |
| Oordeel | Dezelfde gebeurtenis | Reiniging van het hemels heiligdom |

De reiniging van het heiligdom was niet de wederkomst van Jezus. Als **Daniël 8:14** en het oordeel van **Daniël 7:9-10** dezelfde gebeurtenis aankondigden, welk heiligdom moest dan worden gereinigd? Aan de andere kant: welk proces had in 1844 kunnen beginnen?

A HET WARE HEILIGDOM - zondag.

“Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:2)

- ❖ Als het te reinigen heiligdom niet de aarde was, wat was het dan wel?
- ❖ Bij het bestuderen van de Bijbel ontdekten adventisten na de teleurstelling van 1844 dat er twee heiligdommen waren:
 - (1) Een aards heiligdom, een figuur en schaduw van de ware (**Hebr. 8:5**); en
 - (2) Een hemels heiligdom, opgericht door God Zelf (**Hebreeën 8:2**).
- ❖ Het eerste heiligdom, en de tempels die daarop volgden tot 70 n. Chr., werden gebouwd naar het model dat God aan Mozes liet zien (**Ex. 25:40**). In hen werd het ware Lam en de Hoge priester vertegenwoordigd: Jezus (**Joh. 1:36; Hebr. 4:14**).

B DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM - maandag.

“Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden.” (Leviticus 16:16a)

Kerntekst: “Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2, HSV)

- ❖ Hoewel de Israëlieten vergeven werden door het aanbieden van hun offers, werd hun schuld “overgedragen” naar het heiligdom. Daarom was de zuivering ervan noodzakelijk. Dit gebeurde op de Grote Verzoendag, die zelfs heden ten dage onder de Hebreeën bekend staat als de dag des oordeels.
 1. Iedereen moest zijn ziel kwellen **Lev. 23:27**)
 2. Er vonden geen wereldlijke activiteiten plaats (**Lev. 23:28**)
 3. De hogepriester kwam in de tegenwoordigheid van God (**Lev. 16:12-13**)
 4. De ark, het voorhangsel en het gouden altaar werden gereinigd met het bloed van een bok
 5. (**Lev. 16:15-19, 33**)
 6. Een andere levende bok bracht de ongerechtigheden naar een onbewoond land (**Lev. 16:20-22**)
 7. Ze werden uiteindelijk gereinigd van de zonde (**Lev. 16:30**)
- ❖ Als iemand die dag niet treurde en zich niet bekeerde van zijn zonden, werd hij “afgesneden” (**Lev. 23:29-30**). Zijn lot werd die dag bezegeld. Op dezelfde manier zal, wanneer de zuivering van het hemelse heiligdom voltooid is, onze bestemming bezegeld worden. Ondertussen is het vandaag de dag waarop we onze zielen kwellen, de dag van de beslissing (**Hebreeën 3:14-15**).

C DE RECHTSZAAK - dinsdag.

“Hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” (**Openbaring 14:7**)

- ❖ Volgens de profetie begon de zuivering van het Hemelse Heiligdom – dat wil zeggen het Oordeel – in 1844. Sindsdien heeft de Adventkerk luidkeels verkondigd dat het uur van het oordeel is aangebroken, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om God te aanbidden en te leven volgens Zijn geboden. (**Openb. 14:7**).
- ❖ Maar zal er geen oordeel plaatsvinden als Jezus naar de aarde komt (**1Kr. 16:33; 2Tim. 4:1**)?
- ❖ Wanneer Jezus komt, voert Hij het oordeel uit dat al heeft plaatsgevonden, aangezien Hij komt met een “beloning” om “eenieder terug te betalen naar wat hij heeft gedaan” (**Openb. 22:12**); Hij zendt zijn engelen om de uitverkorenen te verzamelen (**Mat. 24:31**); en wekt degenen op die in Hem geloofden (**1**

Kerntekst: “Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2, HSV)

Thessalonicenzen 4:16). Merk op dat dode ongelovigen niet worden opgewekt als Jezus komt en daarom op dat moment niet worden veroordeeld (**Openb. 20:4-5**).

D GENADE EN GERECHTIGHEID - woensdag.

“dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.” (Jesaja 16:5)

- ❖ De 10 geboden die in de ark zijn geplaatst, vertegenwoordigen de maatstaf voor het oordeel, goddelijke gerechtigheid (**Pred. 12:13-14**). Het verzoendeksel, geplaatst tussen de wet en de aanwezigheid van God, vertegenwoordigt goddelijke genade (**1Joh. 2:1-2**).
- ❖ Zijn bloed werd gesprenkeld op het brandofferaltair. Het pad naar het Hemelse Heiligdom begint met het aanvaarden van het offer van Jezus.
- ❖ Zijn bloed werd gesprenkeld op het wierookaltair. Gaat door met een leven in gemeenschap met Christus.
- ❖ Zijn bloed werd gesprenkeld op het voorhangsel, vóór de ark en eindigt wanneer onze zaak voor de Rechter wordt gebracht.
- ❖ Rechtvaardigheid vereist naleving van de wet. Genade aanvaardt het volmaakte leven van Jezus in plaats van het onze (**1 Petrus 1:18-19**). *“Zo wordt de liefde onder ons compleet gemaakt, zodat we vertrouwen zullen hebben op de dag des oordeels” (1Joh. 4:17).*

E DE ADVOCaat EN MIDDELAAR - donderdag.

“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25)

- ❖ Het leven van Jezus openbaarde Gods liefde voor een behoeftige wereld en een toekijkend universum. Zijn dood onthulde de afschuwelijkheid van de zonde en voorzorg in verlossing voor de hele mensheid. Zijn voorspraak in het hemels heiligdom verschaft de voordelen van de verzoening aan eenieder die zich in geloof uitstrekt om ze te ontvangen.
- ❖ Gedurende ons hele leven en uiteraard tijdens het oordeel is Jezus onze Voorspraak (**1Johannes 2:1**).
- ❖ Het werk van Jezus in het Hemelse Heiligdom leert ons:
 - a) Een duidelijk begrip van het verlossingsplan
 - b) De eisen van de Wet van God

Kerntekst: “Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2, HSV)

- c) De oneindige prijs van onze verlossing
- d) Het pad dat Jezus opende om de Vader te bereiken
- ❖ De zekerheid om met vertrouwen tot God te kunnen naderen
- ❖ Binnenkort zal het oordeel eindigen en zal Jezus *“een tweede keer verschijnen, niet om de zonde te dragen, maar om redding te brengen aan degenen die op Hem wachten”* (Hebreeën 9:28).

“Terwijl de boeken van het oordeel worden geopend, passeren de levens van allen die in Jezus hebben geloofd de revue voor God. Beginnend met degenen die het eerst op aarde leefden, presenteert onze Advocaat de gevallen van elke opeenvolgende generatie, en sluit af met de levenden. Elke naam wordt genoemd, elk geval wordt nauwkeurig onderzocht. Namen worden geaccepteerd, namen afgewezen. [...] Voor allen die zich waarlijk van de zonde hebben bekeerd en door geloof aanspraak hebben gemaakt op het bloed van Christus als hun zoenoffer, is vergiffenis achter hun naam opgenomen in de boeken van de hemel; als zij deel hebben gekregen aan de gerechtigheid van Christus, en hun karakter in harmonie blijkt te zijn met de wet van God, zullen hun zonden worden uitgewist, en zullen zijzelf het eeuwige leven waardig worden geacht.” **ELLEN G. WHITE (DE GROTE STRIJD, hfdst. 28 ‘HET ONDERZOEKEND OORDEEL pag. 345**

“We staan nu in het buitenste voorhof, wachtend en uitkijkend naar die gezegende hoop, de glorieuze verschijning van onze Heer en Heiland Jezus Christus. [...] In Zijn middelaarschap als onze Voorspraak heeft Christus niemands deugd nodig, de niemands bemiddeling. Hij is de enige zondendrager, het enige zondoffer. Gebed en belijdenis mogen alleen worden aangeboden aan Hem die voor eens en voor altijd het Heilige der Heiligen is binnengegaan. Hij zal iedereen die in geloof tot Hem komt, tot het uiterste redden. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten.” **ELLEN G. WHITE (JEZUS ONZE ADVOCAAT, 1 november)**