

Kerntekst: “Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.” Hosea 14:5, HSV

INLEIDING

Er zijn veel vragen die kunnen opkomen als we het hebben over Gods liefde en gerechtigheid. Tijdens dit kwartaal zullen we antwoorden zoeken op deze en andere vragen:

- Is Gods liefde eenrichtingsverkeer (dat wil zeggen dat Hij liefheeft, maar nooit liefde ontvangt)?
- Is Gods liefde emotioneel?
- Geef je echt om mensen?
- Kan men Gods liefde verwerpen of verloochenen?
- Gaat God een relatie van wederkerige liefde aan met Zijn menselijke schepselen?
- Is woede onverenigbaar met liefde?
- Wat is de relatie tussen liefde en rechtvaardigheid?
- Als God liefde is, waarom is er dan zoveel kwaad in deze wereld?
- Kunnen mensen liefhebben zoals God? En zo ja, hoe?

A KAN GODS LIEFDE GEMETEN WORDEN?

❖ Boven elke redelijke verwachting verheven – zondag

“Maar Hij zei: Ik zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.” (Exodus 33:19)

- a) Maar laten we eens naar het hele verhaal kijken. God heeft Israël met grote wonderen uit Egypte geleid. Hij heeft persoonlijk tot hen gesproken vanaf de Sinaï en hen gevraagd Hem hun enige God te maken. Een paar dagen later bouwen ze een gouden kalf en zeggen: *“Dit zijn jullie goden, Israël, die jullie uit Egypte hebben geleid!”* (Ex. 32:8 NBV) God vertelt Mozes wat het volk verdient: de dood (Ex. 32:9-10).
- b) Mozes smeekt om genade die het volk niet verdient (Ex. 32:11-13, 30-33.) In deze context verzekert God Mozes dat Hij “verlangt” om genade te hebben met Israël (Ex. 33:19.) Gods liefde volgt niet de logica van oorzaak en gevolg. Zijn liefde is onmetelijk; het is constant en onuitputtelijk. Hij schenkt vrijelijk genade, barmhartigheid en mededogen, zelfs aan hen die het niet waard zijn.

❖ Een complete overgave - maandag.

“...de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”
(Galaten 2:20b)

- a) Aan het kruis – de ultieme demonstratie van Gods liefde – zien we dat Christus zichzelf voor ons gaf uit eigen vrije wil en initiatief. Niemand nam Zijn leven, maar Hij offerde het vrijwillig op, volgens het plan van verlossing dat in de hemel was overeengekomen vóór de grondlegging van de wereld (Joh. 10:17-18; 1P. 1:18-20).
- b) Hoe ver kan onze liefde gaan? Tot het punt dat we ons leven geven voor iemand van wie we houden en die we vurig in leven willen houden? Zouden we het doen voor een volslagen vreemde, of voor iemand die ons haat? (Rom. 5:7)

Kerntekst: “Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.” Hosea 14:5, HSV

- c) “Christus stierf voor de goddelozen” (**Rom. 5:6 NBV**). “God bewijst zijn liefde voor ons hierin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren,” (**Rom. 5:8 NBV**)

B MOET GOD LIEFDE TONEN EN ONTVANGEN?

❖ God heeft vrijwillig lief - dinsdag

“Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.” (**Hosea 14:5**)

- Het verhaal van Hosea laat ons zien hoe Gods liefde is. Ondanks de ontrouw van zijn vrouw, vergaf Hosea haar keer op keer en bleef van haar houden.
- Hosea vertegenwoordigt God, en zijn ontrouwe vrouw vertegenwoordigt Gods volk. **Ondanks onze voortdurende zonde en vervreemding van God, blijft Hij ons “vrij” liefhebben (Hos. 14:4).** Wat betekent die uitdrukking?
- Het Hebreeuwse woord **nedabah** beschrijft datgene wat vrijwillig wordt aangeboden (zoals vrijwillige offers).
- God schenkt zijn liefde, ook al ontvangt hij er niets voor terug. Wat een contrast met onze egoïstische natuur! Wat is jouw reactie op deze vrijwillige en onbaatzuchtige liefde?

❖ Liefde zonder een antwoord te verwachten.

“Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij Mij. Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.” (**Psalms 50:11-12**)

- Moest God deze wereld scheppen om bemind, geëerd en aanbeden te worden?
- God heeft niets van ons nodig (**Handelingen 17:25**). Hoeveel mensen erkennen zelfs dat alles wat ze hebben, en zelfs hun leven, een geschenk van God is? Hoeveel mensen prijzen en danken Hem er vandaag de dag voor?
- Goddelijke liefde bestond al eeuwig vóór de schepping van het universum, zoals Jezus benadrukte toen Hij zei dat de Vader Hem liefhad “*vóór de grondlegging van de wereld*” (**Johannes 17:24**). De schepping van de wereld was dus geen noodzaak voor het bestaan van Gods liefde. In plaats daarvan was de schepping een goddelijke vrijwillige activiteit die voortkwam uit de vrijheid van Zijn eeuwige overvloedige liefde.
- God is liefde, en Hij heeft lief zonder een antwoord te verwachten. Hij houdt van degenen die reageren op Zijn liefde, en van degenen die het afwijzen. Hij houdt zo veel van hen dat Hij alles heeft gedaan wat mogelijk is, zodat Zijn schepping, Zijn kinderen, een leven van eeuwig geluk met Hem kunnen delen.

C KAN GODS LIEFDE WORDEN AFGEWEZEN?

❖ Onze keuze - donderdag.

“Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” (**Mattheüs 22:14**)

- Een koning bereidt de bruiloft van zijn zoon voor, maar de gasten wijzen de uitnodiging af. Anderen worden uitgenodigd en accepteren, maar zelfs onder hen zijn er mensen die het protocol niet volgen en worden weggestuurd (**Mat. 22:1-13**).

Kerntekst: “Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.” Hosea 14:5, HSV

- b) De toepassing van Jezus van deze gelijkenis heeft sommigen doen geloven dat God van tevoren kiest wie gered zal worden en wie niet (**Mat. 22:14**). Dit zou impliceren dat God Zijn liefde aan sommigen schenkt, maar het aan anderen onthoudt.
- c) De oorspronkelijke tekst benadrukt de uitnodiging en niet de verkiezing: **"Velen worden UITGENODIGD, en weinigen AANVAARDEN DE UITNODIGING."**
- d) God heeft ons allemaal uitgekozen omdat Hij van ons allemaal houdt (**Joh. 3:16**). Het is niet Gods keuze, maar onze reactie op Zijn uitnodiging, die ons lot bepaalt.

❖ “De wereld had het oorspronkelijke patroon van goedheid verloren en was verzonken in universele afvalligheid en morele corruptie; en het leven van Jezus was er een van moeizame, zelfverloochenende inspanning om de mens terug te brengen naar zijn eerste staat door hem te doordringen met de geest van goddelijke welwillendheid en onzelfzuchtige liefde. Terwijl Hij in de wereld was, was Hij niet van de wereld. Het was een voortdurende pijn voor Hem om in contact te worden gebracht met de vijandschap, verdorvenheid en onreinheid die Satan had binnengebracht; maar Hij had een werk te doen om de mens in harmonie te brengen met het goddelijke plan, en de aarde in verbinding met de hemel, en Hij achtte geen offer te groot voor het bereiken van het doel.” [ELLEN G. WHITE (GETUIGENISSEN VOOR DE GEMEENTE, deel 5, pagina 177)]