

**Kerntekst: “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14:23)**

## INLEIDING

Liefde doordringt alles wat met God te maken heeft, omdat Hij liefde is. Toen de zonde de mensheid van God scheidde, sloot God een verbond met de mensheid. Wat is de reden voor dit verbond? Welke rol speelt Gods liefde daarin? Wat zijn de voorwaarden van het verbond?

### A DE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD:

#### ❖ God wil dat iedereen gered wordt — zondag

*“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” (1 Timotheüs 2:3-4)*

- a) God houdt zoveel van ons dat Hij een immens offer bracht (Zijn eigen leven) zodat iedereen gered kan worden van de zonde (**Joh. 3:16**).
- b) Er is niemand die, in de ogen van God, onwaardig kan worden geacht om de aangeboden redding
- c) te verkrijgen. Gods liefde omvat iedereen (**Ps. 145:9**).
- d) Als redding alleen afhangt van de wil van God, zouden we allemaal gered worden (**1 Tim. 2:3-4**).
- e) Maar Hij heeft ons de vrijheid gegeven om te beslissen of we gered willen worden of niet; of we wel of niet willen reageren op Zijn liefde. We kunnen ons voorstellen dat Hij met tranen in Zijn ogen uitroept: *“Accepteer alstublieft Mijn uitnodiging... LEEF!” (Ezech. 33:11.)*

#### ❖ De reden voor het verbond — maandag

*“Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaders gezwoeren had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.” (Deuteronomium 7:8)*

- a) Toen God Israël uit Egypte leidde om het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten te vernieuwen, deed Hij dat niet alleen om Zijn woord te vervullen: *“het was omdat de Heer jullie liefhad” (Deut. 7:8)*.
- b) Het woord dat gebruikt wordt om de reden te definiëren waarom God een verbond met ons sluit, is **hesed**, wat betekent:
  - (1) De genade, vriendelijkheid en liefde van God
  - (2) Liefdevolle vriendelijkheid of loyale liefde voor een ander persoon binnen een relatie van wederkerige liefde
  - (3) Liefde getoond met de intentie dat de andere persoon dezelfde vriendelijkheid en liefde in ruil daarvoor manifesteert
- c) Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen (**Psalms 25:10**).

### B DE VOORWAARDEN VAN GODS LIEFDE:

#### ❖ De voorwaarden van het Verbond — dinsdag

*“bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.” (Judas 1:21)*

- a) Sommige Bijbelverzen kunnen ons de indruk geven dat God stopt met van ons te houden als wij ons van Hem afkeren (**Jer. 16:5**)
- b) Maar laten we eens kijken naar het voorbeeld in het boek Hosea, waar God categorisch zegt: *“Ik zal hen niet meer liefhebben” (Hos. 9:15)*. Kort daarna zal God zeggen: *“Ik zal hen vrijelijk liefhebben” (Hos. 14:4)*.

**Kerntekst: “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14:23)**

c) Gods liefde is eeuwig; Hij houdt nooit op ons lief te hebben (**Ps. 136:1 NBV**). Maar Hij heeft voorwaarden gesteld zodat wij de *voordelen* van die liefde kunnen ontvangen:

- (1) Heb Hem lief (**Joh. 16:27**)
- (2) Blijf Hem liefhebben (**Joh. 15:9; Judas 1:21**)
- (3) Houd Zijn geboden (**Joh. 14:21; 1 Joh. 5:3**)
- (4) Heb elkaar lief (**Joh. 15:17; 1 Joh. 4:12**)

❖ **Reageer op Gods liefde — woensdag**

*“Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” (1 Johannes 4:19)*

- a) God zet altijd de eerste stap. Hij houdt van ons voordat wij er iets aan kunnen doen (**Jer. 31:3**).
- b) Wanneer we Gods liefde en het grote offer dat Hij voor ons bracht, waarnemen, is onze natuurlijke reactie om Hem lief te hebben en elkaar lief te hebben (**1 Joh. 4:9-10, 19**).
- c) Helaas reageert niet iedereen op dezelfde manier. Soms vergeten we hoeveel God van ons houdt. Jezus illustreerde dit met een gelijkenis (**Mt. 18:23-35**).
- d) De schuld van een man aan zijn heer was gelijk aan 200.000 jaar werk! Maar zijn heer vergaf hem uit liefde.
- e) Deze dienaar vergat de liefde die hij had ontvangen en eiste van zijn mededienaar het equivalent van meer dan drie maanden werk. Wat een ondankbaarheid! *“Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden met jou had?” (Mt. 18:33)*

**C ONZE REACTIE OP GODS LIEFDE:**

❖ **Overdragers van Gods liefde — donderdag**

*“...voor niets ontvangen, geef het voor niets.” (Matthew 10:8b)*

- a) Hoe kunnen we God compenseren voor wat Hij voor ons heeft gedaan? Kunnen we Hem op enigerlei wijze terugbetalen?
- b) Volstrekt onmogelijk (**Ps. 49:7-8**). Maar God vraagt ons niet om Hem te betalen of te compenseren voor de liefde die Hij heeft ontvangen.
- c) Hij is tevreden dat wij overbrengers zijn van wat we vrij hebben ontvangen: *“Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben” (1 Joh. 4:11; Mt. 10:8b)*.
- d) We kunnen niet terugbetalen wat God heeft gedaan, maar we kunnen Hem bedanken door ons tegenover anderen te gedragen zoals Hij zich tegenover ons heeft gedragen.
- e) Als God liefhebben betekent dat we anderen liefhebben, moeten we dringend de boodschap van Gods liefde met iedereen delen.

*“God heeft een diepe en oprechte liefde voor elk lid van de menselijke familie; niemand wordt vergeten, niemand wordt hulpeloos en misleid achtergelaten om door de vijand overwonnen te worden. [...] Ik kan God vertrouwen; want Hij had mij zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf om voor mij te sterven.”*  
**Ellen G. White (Fundamenten van Christelijk Onderwijs, blz. 299)**

*“Wanneer Christus in het hart woont, zal de ziel zo vervuld zijn van Zijn liefde, van de vreugde van gemeenschap met Hem, dat het zich aan Hem zal hechten; en in de beschouwing van Hem zal het zelf vergeten worden. Liefde voor Christus zal de bron van actie zijn. Zij die de beperkende liefde van God voelen, vragen niet hoe weinig er gegeven mag worden om aan de eisen van God te voldoen; zij vragen niet om de laagste standaard, maar streven naar volmaakte conformiteit met de wil van hun Verlosser. Met oprecht verlangen geven zij alles op en tonen een belang dat evenredig is aan de waarde van het object dat zij zoeken.”* **Ellen G. White (Schreden naar Christus, blz. 44)**