

Kerntekst: “De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.” Zefanja 3:17, HSV

INLEIDING

Hoe makkelijk of moeilijk is het om God te behagen?

Paulus nodigt ons uit om “Hem welgevallig te zijn” (2 Korintiërs 5:9). “God is blij met iedereen die Hem aanbidt en het goede doet” (Handelingen 10:35) en “Hij is blij met hen die het goede proberen te doen” (Spreuken 11:20). Om te weten hoe we God kunnen behagen, moeten we weten hoe waardevol we voor Hem zijn en wat Hem vreugde, plezier en blijdschap bezorgt.

A ONZE WAARDE IN DE OGEN VAN GOD:

❖ Hoe waardevol zijn wij voor God? — zondag

“Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.” (Lukas 15:32)

- In Lucas 15 zien we dat God Zijn eigenzinnige kinderen (dat wil zeggen, ons) opzoekt.
- In de gelijkenis van het verloren schaap nodigt de herder, vol vreugde, zijn vrienden uit: “Verheug u met mij” (Lukas 15:4-6). In de gelijkenis van de verloren munt nodigt de vrouw haar vrienden uit: “Verheug u met mij” (Lukas 15:8-9).
- In de gelijkenis van de verloren zoon legt de vader uit: “Het was terecht dat wij vrolijk en blij waren” (Lukas 15:32).
- Vanuit ons oogpunt was de zoon het totaal niet waard om feestelijk ontvangen te worden (Lukas 15:30).
- Maar ik ben de zoon, een onwaardige zondaar. Welke waarde heeft God in mij gezien?
- Wij zijn kostbaar genoeg voor Hem om te vieren. Het is Zijn vreugde om ons naar Hem te zien terugkeren. Ons verleden doet er niet toe. Hij wacht niet eens tot wij naar Hem toe komen. Hij rent om ons thuis te verwelkomen.

B GODS GENOEGEN:

❖ Kan God Zich verheugen? — maandag

“De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.” (Zefanja 3:17)

- Als je God ooit hebt gezien als een strenge vader, die altijd boos is op je slechte gedrag, dan zal Zefanja 3:17 je perspectief op God veranderen.
- In deze tekst vinden we bijna alle manieren waarop je in het Hebreeuws kunt zeggen: “Ik ben blij.” God voelt immense vreugde als we Hem toestaan ons te redden, als we Hem bij ons laten wonen (“in uw midden”).
- Hij noemt ons Hephzibah [mijn vreugde] (Jesaja 62:4). Hij verheugt zich met ons, zoals een man zich verheugt met zijn vrouw, omdat Hij van ons houdt (Efeziërs 5:25-27, 31-32).
- Wanneer we verzoend zijn met God, gaan we een liefdesrelatie met Hem aan en zijn we verzekerd van Zijn aanwezigheid bij ons.

❖ Hoe God te behagen? — dinsdag

“Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.” (Psalm 149:4)

- Is het mogelijk dat God genoegens scheidt in onbeduidende mensen, terwijl Hij een heel gevolg van onbevleete wezens heeft die Hem aanbidden? Wat is er in ons dat Hem vreugde kan geven?
- Gods liefde voor ons maakt ons van groot aanzien voor Hem (Jesaja 43:4). Maar er zijn dingen in ons die Hem behagen, en andere die Hem mishagen.

Kerntekst: “De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.” Zefanja 3:17, HSV

HIJ HEEFT EEN AFKEER VAN	HIJ HEEFT EEN WELBEHAGEN IN
c) Het offer van de goddelozen	d) Het gebed van de oprechten
e) De weg van de goddelozen	f) Hij die gerechtigheid volgt
	g) De blijmoedige gever

- h) Het feit dat God “*de rechtvaardigen liefheeft*” (**Psalm 146:8**) impliceert niet dat Hij de goddelozen haat, maar Hij kan niet tevreden zijn met hen zoals Hij tevreden is met de rechtvaardigen.
- i) God scheidt behagen in hen die reageren op Zijn liefde.

C GOD BEHAAG GOD:

❖ **Hoe kunnen wij God behagen? — woensdag**

“*dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.*” (**1 Petrus 2:5**)

- a) God zet altijd de eerste stap en biedt ons Zijn liefde en redding aan (**Romeinen 5:8**). Vanaf daar laat Hij ons vrij om te kiezen of we op Zijn liefde zullen reageren.
- b) Als dat zo is, kunnen we reageren met een eenvoudig "dank u wel, tot ziens in de hemel", of we kunnen zoeken naar een manier om Degene Die ons zo liefheeft beter te behagen.
- c) Onze reactie kan alleen aangenaam zijn voor God als deze gemotiveerd is "*door Jezus Christus*" (**1 Petrus. 2:5**). Het is het werk van Jezus en Zijn voorspraak die onze acties aangenaam maken voor God.
- d) Alleen door Zijn bemiddeling kunnen we waardig worden geacht om getransformeerd te worden naar Zijn gelijkenis (**2 Korintiërs. 3:18; 1 Johannes 3:2**).

❖ **Hoeveel geloof is er nodig om God te behagen? — donderdag**

“*Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.*” (**Hebreeën 11:6a**)

- a) Een basis ingrediënt om God te behagen is geloof (**Hebreeën 11:6**). Maar we kunnen onszelf afvragen: Heb ik genoeg geloof om God te behagen?
- b) Jezus sprak over geloof ter grootte van een mosterdzaadje (**Lukas 17:6**). Hoeveel geloof is dat?
- c) Op een keer bracht een vader zijn zoon naar Jezus' discipelen om genezen te worden. Ze waren daartoe niet in staat. Dus toen Jezus aankwam, vroeg de vader Jezus om het wonder te verrichten (**Markus 9:14-18**).
- d) Ontmoedigd bevatte het verzoek van de vader de zin "*als U iets kunt doen*" (**Markus 9:22**), waarop Jezus antwoordde: "*Als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft*" (**Markus 9:23**).
- e) De vader bood het kleine geloof dat hij had aan: "*Als u hier iets mee kunt doen, doe het dan*" (**Markus 9:24**). Een klein geloof was genoeg. Jezus accepteert zelfs het kleinste geloof.

“Wees ambitieus, voor de glorie van de Meester, om elke genade van karakter te cultiveren. In elke fase van uw karaktervorming moet u God behagen. Dit mag u doen; want Henoeh behaagde Hem hoewel hij in een ontaard tijdperk leefde. En er zijn Henoehs in deze onze tijd.” Ellen G. White (**Ellen G. White (Christ’s Object Lessons, pag. 332)**)

“Christus leert ons Hem aan te spreken met een nieuwe naam, een naam die verweven is met de dierbaarste associaties van het menselijk hart. Hij geeft ons het voorrecht om de oneindige God onze Vader te noemen. Deze naam, uitgesproken tot Hem en over Hem, is een teken van onze liefde en vertrouwen in Hem, en een belofte van Zijn zorg voor en relatie met ons. Uitgesproken wanneer we Zijn gunst of zegen vragen, is het als muziek in Zijn oren.” **Ellen G. White (Christ’s Object Lessons, pag. 141)**